

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### 2010

Januar: Ceremonimester Jack  
Davis samlingen  
Frokost Cafe' REX

Marts: Ceremonimester John  
Indianere i Regnskoven  
Kanal Cafeen

Maj: Ceremonimester Niels  
Tivoli, Luftgyngen  
Fægekroen

Juli: Ceremonimester Jack  
Dyrehaven  
Frokost Bondestuen

September: Ceremonimester Leon  
Kronborg  
Frokost Rådmand Davids Hus

November: Ceremonimester Finn  
Kælder i TV-byen  
Frokost Kantine i TV-byen

Februar: Ceremonimester Armand og Erik  
70 år og 80 år  
Privat

April: Ceremonimester Finn  
Louisiana  
Gl. Humlebæk kro

Juni: Ceremonimester Leon  
Kunstindustrimuseet  
Café Petersborg

August: Ceremonimester Erling  
Carlsberg visitcenter  
Frokost i Bjælkehuset

Oktober: Ceremonimester Jack  
Øksnehallen  
Frokost Frk. Barners Kælder

December: Ceremonimester Armand  
Conventus Vulpes  
Privat

### Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 13. januar 2010

Ceremonimester Jack havde indkaldt til møde på Davids Samlingen i Kronprinsessegade. Da stedet ligger mellem to S-tog stationer måtte flere Vulpes gå fra Nørreport. Det er lang vej, men heldigvis kunne der blive et Piit-stop i Rosengården på vejen. En lille Cafe' hvor 4 Vulpes tilfældig mødtes og ønskede hinanden et godt nyt år. Klokkeren 11:30 stod Ceremonimesteren alene uden for Davids Samlingen, hvorfor? Fordi, i indkaldelsen stod der Kronprinsessegade 20, det skulle have været nummer 30. Senere skulle det vise sig at Cafe' REX i Pilestrædet også var forkert, der stod nummer 20 det skulle være nummer 50. Ceremonimester Jack blev drillet lidt. Det hjalp lidt da Jaks havde linet en Snapse Symfoni op. Vi fik således hilst på og ønsket hinanden Godt Nytår. Fremmødte var, Jaks, Finn, Leon, Armand, Eyvind, Krølle, Erling, Niels og John D. Afbud fra Per, Olaf og Erik var syg.

Januar 2002 havde Månemand John inviteret Vulpes Veteres inde og se Davids Samlingen.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Samling er i mellemtiden, 2005 til 2009, blevet bygget om og ”moderniseret” så Jaks havde fundet det betimeligt at vi igen aflagde museet et besøg, også set i lyset af at den islamiske samling er i dag museets største.



*Muhammed tilsløret, man må ikke se hans ansigt*

Et par enkelte Vulpes søgte ned til den danske samling, de kunne ikke rigtig tolke de krøllede bogstaver.

Da klokken nærmede sig 13 begyndte vi så småt at sive over til café Rex i

På C.L. Davids tid bestod den af en mindre gruppe middelalderkeramik fra Mellemøsten og nogle få tekstiler. Nu repræsenterer samlingen stort set hele den klassiske, islamiske verden fra Spanien i vest til Indien i øst, og den dækker perioden fra det 8. til det 19. århundrede.

Derudover er alle kunstneriske medier repræsenteret.

Den islamiske samling er langt den største af sin art i Europa, og den hører til blandt de til væsentligste i den vestlige verden.

Den islamiske samling var imponerende. I det hele taget var det et ”godt” sted at komme.

Pæne, nydelige lokaler. Meget venligt og imødekommende personale.

Sidst, men ikke mindst kunne man gratis låne en ipod lignende guide, så man ikke var helt fortabt i den kolossale samling af store og små genstande, som dog var forsynet med udførlige tekster. Men så sparede man ryggen.

Vi ser frem til igen at besøge Davids Samling, hvor vi så vil koncentrere os om Ældre Europæisk Samling og Nyere Dansk Samling.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Pilestræde 50, hvor Jaks havde bestilt bord til os.

Her kunne man indtage en buffet med 25 retter, heraf 5 lune, formedelst 129kr.

Under frokosten overdrog Leon Stormester nålen til Krølle og takkede samtidig Krølle for det gode samarbejde i det forløbne år, en flaske blev overrakt.



Denne enkle, men højtidelige handling, foranledigede Finn til at motivere et stående, lavmælt hurra for os.

Endvidere overrakte afgangende Stormester Leon en flaske O.P. til Eyvind som påskønnelse for hans arbejde som reporter på ”Krøniken”.



*Vulpes Veteres har mange forskellige interesser*

Efter at have nydt den gode buffet samt passende drikkevarer var tiden moden til at bryde op og vi fandt over til BoBi bar i Klareboderne hvor vi hyggede os en stund inden nogle af os drog videre til Café Nick i Nikolajgade.

Igen en god dag sammen med gamle venner og kampfæller.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 10.februar 2010



Armand og Erik havde i fællesskab inviteret os til 150-års fødselsdag ude hos Armand i Hvissinge.

Erik 70 år den 16.februar og Armand 80 år den 19.februar. Vi var tilsagt til kl. 12:30.

Alle mand troppede op, på nær Niels, som var udenlands.



Stemningen var fin allerede inden vi havde sat os til bords.

Ikke mindst da det blev "afsløret" at Jaks havde fødselsdag på dagen (den 10/2), han blev "kun" 69, "Benjamin" er den eneste af flokken, som endnu ikke har fået "Øllefanten".

Armand havde igen fremtryllet et overdådigt frokostbord. Hvide sild, kryddersild, hans berømte karrysild, "rødt" oksekød, ribbensteg, rejer, krebsehaler, lune fiskefileter, citronmarineret gravad laks etc. Alt sammen fra Mesterkokkens egen hånd.

Inden der blev sagt "værsgo" bad den højtærede Stormester Krølle om ordet.

Han kundgjorde at "kassen" ville spendere 2 stk. O.P. Anderson (en til hver bordende).

Endvidere overrakte han den nys afgæede Stormester Leon en flaske vin som påskønnelse for det fine samarbejde i det forløbne år.



Stormesteren foresatte med at sige nogle pæne ord til de to fødselarer og overrakte Erik en "Øllefant" i anledning af de 70 år, Armand fik først overrakt en flaske Elephant øl, da han havde fået

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Øllefanten da han blev 75 år, derefter fik han en Georg Jensen saltskål m. ske i anledning af de 80 år.

Efterfølgende bad Eyvind om ordet for at vi i al festivitaten ikke skulle glemme vor afdøde Gamle Ræv Ole B. Larsen, som ville være blevet 80 år den 20. februar.

Eyvind motiverede en stille skål til Ole og bad om at vi med et øjeblik stilhed mindedes Ole.



Derefter gik vi i gang med at nyde maden. Hvilket herligt måltid i gamle kollegers/venners/kammeraters lag.



De to flasker O.P. fik behørigt følgeskab af bajersk øl i passende mængde.



Efter vel et par timer var det tid til en herlig mild og blød Gorgonzola, og efterfølgende kaffe m. småkager og cognac.



Så kunne snakken ellers fortsætte bordet rundt på kryds og tværs, mens nogen ind imellem fandt det belejligt at finde hjemad o. lign.

Da Jaks gik hjem tog han en flaske vin med, som han mente at han havde fået af Olaf. Da han havde talt med Olaf dagen efter, måtte han pænt levere flasken tilbage, med en undskyldning.



*To ældre Vulpes slapper af*

Kl. 19:42 gik de sidste gæster ombord i en linie 166 for at blive transporteret til Glostrup station hvorfra nogen kunne fortsætte rejsen ”ud i den store verden” og andre hjemefter.

Leon tog bussen til Ishøj, selv om han skulle til Lyngby, chaufføren fortalte at han bare kunne blive siddende for når bussen kørte den anden vej kørte den til Lyngby.

TAK for en fin dag.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 10. marts 2010

Månedens ceremonimester John Dahl havde sat os stævne på Nationalmuseet kl. 11:30. Han havde stillet os i udsigt at vi skulle ind at se noget med ”Indianerne i Regnskoven”. Men det viste sig, at de var taget hjem til deres regnskov(formentlig) for John havde ikke været opmærksom på at denne udstilling sluttede den 28.februar.

Vi var mødt 8 mand op, afbud fra Olaf, Niels, Armand og Per. Vi mødtes i museets forhal hvor der var sådan et leben, så vi kunne sagtens stå ovre i det ene hjørne og hilse på hinanden med et enkelt lille glas, eller to.



Derefter blev vi ”væk” i de forskellige samlinger, hvor mange Vulpes kastede sig over Danmarks Oldtid på 60 minutter.



Så meget tid havde vi dog ikke, men nåede dog at få et glimrende indblik i hvad vore forfædre kunne præstere med bl.a. flint, jern og bronze. Og vi blev noget imponerede over de store skeletter af hhv. elsdyr og urokse.

Sulten og tørsten pressede sig på. Kl. 13 havde John bestilt bord til os på Canal Caféen hvor vi indtog en udmærket frokost. For nogens vedkommende var der dog lidt problemer med Pariserbøffen, men det klarede tjener Thomas ved at der uden så meget snak blev byttet til nye og bedre ”varer”.



*Snakken gik som sædvanligt let og ubesværet over bordet.*

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

På et tidspunkt kastede den højtærede Stormester, Krølle, et spørgsmål på bordet.

Det gav anledning til en "heftig" debat og måske lidt højrøstet tale, men "sagen" blev sendt i udvalg. Vistnok.

Efter at være blevet mætte begav flertallet af flokken sig ud på en tur i den friske luft for endnu en gang at havne på "Nick" i Nikolajgade. Der fik vi så en pilsner(eller tre) og ind imellem nogle små glas med noget "medicin". Da det var blevet rigtigt mørkt fandt vi hen til Undergrunden på Kgs. Nytorv efter endnu en god dag med De Gamle Ræve.



### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 14.april 2010

Ceremonimester i denne måned var Finn.

Han havde oprindeligt satset på at vi skulle ind og have en rundvisning på "vores" gamle Radiohus, som nu huser Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Men de havde vist hverken tid til eller interesse i at vi skulle ind og have et nostalgitrip.

Så Finn havde sat os stævne ved Louisiana på Gl. Strandvej 13. Humlebæk kl. 11:00.

Vi var 5 mand der mødte præcis, Leon, Jaks, Armand, Niels og Krølle, men Ceremonimesteren Finn manglede.

Var vi gået forkert? Niels prøvede Finns telefon, men ingen svarede. Eyvind var heller ikke mødt, var han sammen med Finn? Niels prøvede at få fat i Eyvind. Det lykkedes, men Eyvind talte et vrøvlet sprog. Niels forstod ham ikke? Hvad skete der? Eyvind nævnte tal, øst og vest, nord og syd? Det viste sig at han sad og læste op fra GPS'en for Finn.



De kom da heldigvis frem, noget forsinket.

Noget af det første vi så, var Finns nye hat. Direkte importeret fra UK.

Pris ca.550 kr., med brugsanvisning, så man kunne bruge hatten rigtigt.

Alle fik dagen efter hjemmesidens adresse, så vi kunne bestille en, hvis der var interesse.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Vi blev enige om at gå op på bakken og kigge ud over Øresund, dr. Nielsen var selvfølgelig også med. Det var utroligt dejligt at være i solen efter de mange, kolde måneder.



Efter lidt tid gik vi ind på Louisiana, for bl.a. at se udstillingen ”Farver i Kunsten” med værker af bl.a. Matisse, Nolde og Kandinsky. Hvor mange der fik set udstillingen er et spørgsmål, vejret var dejligt, så flere af os trak uden for i Solen og nød enkelt drink. Her dukkede så Per og John Dahl op så nu var vi ni mand.



Efter at have suget både det ene og det andet indtryk til sig, nærmede klokken sig 13 hvor Finn havde bestilt bord til os på Gl. Humlebæk Kro.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Der bestilte vi noget god mad, som blev gjort klar mens vi sad uden for i solen og fik den første øl. Derefter indtog vi frokosten med behørigt tilbehør.



Pludselig dukkede en stresset Erik op.

Han kom fra Fredensborg hvor han og hans folk var i fuld gang med forberedelserne til HMDs 70-årsdag den 16.april.

Så vi endte med at være 10 mand. Afbud fra Erling og Olaf. Efter et par timers tid skiltes vi mætte og tilpasse og drog i al verdens forskellige retninger.



### Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 12.maj 2010.

Ceremonimester Niels havde indkaldt os til at mødes ved H.C. Andersen på Københavns Rådhusplads kl. 12:00.

Efter et par hilsener dér, skulle vi ved Tivolis hovedindgang møde Ellen Dahl fra Tivolis kommunikationsafdeling. Hun ville fortælle os lidt om Tivolis historie og om de nyeste tiltag i haven.



Men vejrguderne havde bestemt at HELT sådan skulle det IKKE være.

Fra tidlig morgen væltede regnen ned i stride strømme og det blæste en halv pelikan.

Koldt var det også. Så undervejs til det aftalte mødested, blev de Gamle Ræve via det fint fungerende mobiltelefon net underrettet om at mødestedet var ændret til Axelborg Bodega næsten vis á vis Tivolis hovedindgang, så det var et strategisk velvalgt alternativt mødested.

Frem for alt var det inden døre. Hvor vi fik rystet den værste regn af os så vi kunne bænke os og få hilst behørigt på hinanden.

Desværre mødte Erling, Armand og Olaf ikke op. Vi sendte dem alle tre et par venlige tanker. Per på snart 75 år, havde travlt med Ældresagen og måtte gå inden frokosten.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Kl. 12:45 gik vi til Tivolis hovedindgang hvor de flinke kontrollører bød os inden for i Haven, GRATIS, vel at mærke, da vi jo havde en aftale med Ellen Dahl. FED fornemmelse.

Efter kort tid dukkede Ellen Dahl op og vi begav os over til ballongyngerne, hvor Ellen Dahl fortalte os lidt om Tivoli historie og noget om fremtidsplanerne med udgangspunkt i den nye Rasmus Klump legeplads, som var blevet indviet samme formiddag.



*Kasket drengene*



På et tidspunkt kom vi også til at tale om den sorte firkantede ”klods”, som skæmmede noget af den smukke koncertsalsbygning.

Ellen Dahl kunne da oplyse at den pågældende ”klods” var studiet til go’ morgen og go’ aften Danmark på TV2 i sommerperioden.



*De to John'er, var dog mandfolk nok til at tage mod tilbuddet.*

Vi kunne som tidligere DR/TV medarbejdere ikke undlade at udtrykke vor store forundring over at det kunne lade sig gøre. Set i lyset af, at i ”vore” dage tillod Tivoli absolut ingen vogne, uanset størrelsen, parkeret foran koncertsalen.

Ja, tiderne skifter. Men det var jo også inden TV2 blev opfundet. Som afslutning på Ellen Dahls intro skulle vi en tur i ballongyngen (også gratis), for at se hele haven så'n lidt fra oven. Størstedelen af os afstod dog fra oplevelsen, da det stadig væltede ud af himlens sluser.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Kl. 13:30 var der bestilt bord til os på Færgetroen, hvor der var tændt op i den indendørs åbne ”pejs” så man kunne blive tør og få varmen.



Vi fik bestilt noget at spise og drikke. Da Færgetroen har sit eget bryggeri, kunne man kun få den lokale øl.

Nå, men vi bestilte og fik nogle ½ liters. D.v.s. Leon fik nu ikke en hel halv liter, for der manglede en del i glasset i forhold til vore andres glas, selv da det var skummet af. Men der var ikke noget at komme efter sagde tjeneren. Når jeg har trykket på knappen på automaten kommer der en ½ liter. Punktum. Enhver med normal syn kunne se der manglede noget i Leons glas.

Ved bestillingen af maden ville Leon have en pariserbøf på ristet rugbrød. No way, han kunne få den med toast under. Et punktum mere.

Da vi var næsten færdige med at spise kunne Leon godt tænke sig en lille øl. Men det kunne heller ikke lade sig gøre. Automaten var indstillet til kun at levere en ½ liter pr. tryk.

Da ingen af vi andre var mere tørstige, kunne Leon ikke dele med en af os og få sig en lille øl. Man kan spekulere på om ordet KONDUITE findes i Færgetroens vokabularium?

Uden for var regnen efterhånden aftaget noget, så vi godt turde gå ud. Der var for øvrigt heller ikke den ringeste grund til at tilbringe mere tid i Færgetroen.

Så vi gik over i Stormgade på Rio Bravo Pub hvor vi kunne få alle de små og store øl vi kunne tylle i os, så der blev vi en tid og hyggede os.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 9.juni 2010

Forhenværende Stormester Leon havde i denne måned påtaget sig jobbet som ceremonimester.

Han havde indkaldt til møde på Kunstindustrimuseet i Bredgade kl. 12:00.

Vi mødtes 8 mand, afbud fra Armand, Olaf, Krølle og Per.



Vi trak ud i Grønnegården, hvor man var i fuld gang med at få etableret Grønnegårds Teatret, så der var travlhed.

Vi fandt en fredelig plet hvor vi kunne hilse på hinanden og Dr. Nielsen.

Kunstindustrimuseet er et af de museer, der har fri entré om onsdagen, så der var vi heldige.

Kunstindustrimuseet formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

I den nye udstilling af det 20. århundredes danske kunsthåndværk og industridesign ses dansk designhistorie i lyset af tidens æstetiske diskussioner og sociale, tekniske og økonomiske vilkår.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Omkring centrale skikkelser som Poul Henningsen, Kaare Klint og Arne Jacobsen kædes formgivning og arkitektur sammen i museets fortolkning af århundredets drømme og virkelighed.

Det var en god oplevelse igen, at se noget af al det danske design, som man er ”vokset op” sammen med inden for bl.a. møbler og brugskunst.

Det var en nydeligt arrangeret udstilling og tiden gik ualmindelig hurtigt, så inden man fik set sig om var det spisetid.



Oprindeligt var det tanken at vi skulle have spist på ”Orangeriet” i Kongens Have, men p.g.a. det dårlige vejr (køligt, regn og blæst) var der bestilt bord til os på Café Petersborg. Så der indtog vi en god frokost med platter, øl og brændevin. Man skal holde fast i traditionerne.

Efter et par timers spisning og hyggesnak var det tid at bryde op og vi spadserede ned ad Bredgade mod Kongens Nytorv og Palægade for at drysse ind på ”Palæ bar”. Hyggelig sted hvor de bl.a. havde Limfjordsporter.

Så vi fik endnu en gang styr på både verdenssituationen og finanskrisen inden vi skiltes og drog i flere retninger. Endnu en god dag med De Gamle Ræve.

### **Vulpes Veteres arrangement onsdag den 14.juli 2010.**

Ceremonimester Jaks, havde sat os stævne lige inden for Den Røde Port i Dyrehaven ved Klampenborg Station. Der mødtes vi kl. 11:30. Afbud fra Finn, John Dahl, Armand, Niels og Olaf.

Det var en forrygende varm sommerdag hvor temperaturen lå og svingede omkring de 25-30 gr. P.g.a. sporarbejder kørte ingen S-tog til Klampenborg, så en alternativ tur var med Øresundstoget fra Kbh.H.

På onsdage er det vist billigt for feriebørnene på Bakken, i hvert fald var toget sprængfyldt, også med børn og deres forældre og såd’ne.

Men De Gamle Ræve fandt hinanden i al virvaret.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Et skyggefuldt sted vartede Jaks op med et par håndfulde små flasker brændevin af forskelligt tilsnit, så vi kunne få hilst på hinanden på behørig vis.



Jaks havde også forberedt en lille 'hvem, hvad, hvor' hvor vi skulle svare på nogle (svære) spørgsmål.

Jeg tror Jaks ville afprøve hvor meget vi havde læst på "Krøniken". Spørgsmålene gik i hvert fald på oplysninger, som kan læses i "Krøniken". Den heldige og dygtige vinder blev Eyvind og blev belønnet med en dekorativ Vulpes Badge.



*Hvordan og hvornår var det nu. Jeg blev vinder.*

Derefter gik vi gennem den grønne skov til Bakken hvor vi skulle spise frokost på "Bondestuen".

Men inden vi kom så langt faldt vi ind på et etablissement hvor de havde noget køligt øl. Det var jo umanerligt varmt.



Men vi fandt frem til Bondestuen", hvor de havde en glimrende buffet til 99 kr.. Dertil kom selvfølgelig diverse drikkevarer.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Da vi var blevet mætte brød vi op og fandt over på ”Nybo”, hvor vi også sørgede for at holde væskebalancen på plads i den stegende hede.



Efter nogen tid der fandt nogen af os over på Peter Lieps hus, da klokken endnu ikke var blevet 17, hvor vi kan anvende vores bus/tog abonnementskort. I folkemunde kaldet ”Mimrekortet”. De Gamle Ræve havde igen haft en fin dag sammen.

### **Vulpes Veteres Arrangement Onsdag den 11.august 2010.**

Ceremonimester Erling, havde sat os stævne på Carlsberg Visitcenter, kl. 11:15..

Vi var mødt Erling, Jaks, Krølle, Niels, Eyvind, Erik og Leon. Afbud fra Finn, Armand, John Dahl, Olaf og Per.

Vi hilste på hinanden under en mega - paraply ved den udendørs café, hvor man ikke måtte have private drikkevarer med. Men da vi jo er nogle gamle drenge, havde Erling alligevel meget passende fundet en Gammel Dansk frem til at byde os velkommen på.



# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



Den første Vulpes der kom efter Ceremonimesteren fik desuden en dåse øl. Erik var den heldige.

Vi måtte vente en lille stund på Leon, som havde siddet fast i et S-tog.



Det er meget almindeligt i disse dage hvor S-togene får nye skinner og den slags. Så vi så ikke skævt til Leon.

Derefter gik vi indenfor i besøgscentret hvor Carlsberg opkræver en garderobeafgift på kr. 65, men den indeholder da også ”billetter” til 2 øl eller sodavand.

Inde i centret kunne man følge Carlsbergs udvikling helt fra starten.

Det er en imponerende forretning og man kunne tilbringe adskillige timer derinde hvis man ville gå grundigt til værks.

En af de interessante ting var en kæmpe montre med tæt på 20.000 uåbnede øl fra hele verden.

En samling, man har overtaget fra anden side.



Man kunne godt blive tørstig af at se på alle de øller, så det varede ikke længe før vi måtte søg over i Husbryggeriet Jacobsen.



Caféen lå på første sal, hvor de gratis øller blev serveret.

Udvalget var nu ret begrænset, men til gengæld kunne vi fra vores pladser se ned på tappebåndet for ”Jacobsen” øllen.

Se det havde jo været lækkert hvis. . . . men de er nok for dyre at ”forære” væk.

Et par stykker af os fik os en hyggelig ”gyngetur” i Niels’ fine 2CV på vejen til Søndermarken, hvor der dækket bord til os i ”Bjælkehuset”.

Vi fik en gedigen frokostplatte med hvad det indebar af øl og snaps.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Efter et par timer var det tid at bryde op og vi begyndte hver især at søge mod hjemlige græsgange. Nogle stykker af os gik mod Frederiksberg Alle, med et pitstop i Hansens Have. Ved Aveny skiltes de sidste, efter en fin dag.



### Vulpes Veteres Arrangement Onsdag den 8. september 2010.

Det blev ikke Malmø ej heller Helsingborg men forhåbentlig ses vi alle sammen på KRONBORG i den første port, hvor der bl.a. er gratis toiletter.

Man kan tage lokaltoget "Hillerød via Gilleleje" fra spor 4 kl. 11.31 til første station Grønnehave. Herved halverer man gå afstanden til Kronborg. Stod der i indkaldelsen.

Det var ikke alle Vulpes der tog toget. Finn havde samlet Eyvind og Leon op, Erik kom i bil fra Hundested, Niels på cykel fra Snedkersten og Krølle og Jack kom med tog til Grønnehave.



Per var desværre på hospitalet, med hjertet, Olaf havde det ikke godt, Erling på Lolland, John på Langeland og Armand hos tandlægen.

På vej hen til "toilet porten" så vi en model af kronborg i rustent jern og indbygget lyd. Vi hørte lyden af soldater der marcherede, kommandoer, heste der vrinskede og gevær ild. Lyden kom ikke kun fra modellen, men mange steder fra. Sjovt og så kunne vi ikke se højtaleren.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



*Hygge*

Efter port mødet gik vi med dr. Nielsen op på bastionerne for at se ud over vandet. Det blæste, men vi fandt lidt læ og solen skinnede.



*Kærlighed*



*Kan du huske*

Derefter var det mod billetkontoret. Ceremonimester Leon havde skrevet at det kostede 65kr., ingen kort.

Men Niels kunne det der. Billetdamen Gitte kendte Niels og de indledte en snak om deres sidste fest sammen. Derefter fik vi alle gratis adgangs kort til hele Kronborg. Hvis vi ikke fik se det hele i dag, kunne vi bare komme igen og bruge resten klippene.

Derefter, skulle vi vælge. Slotskirken, Handels- og Søfartsmuseet, Kasematterne eller De kgl. Værelser.

Enige kunne vi ikke blive, så vi spredtes i alle retninger.



*Det er svært at vælge*

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



En enlig Vulpes gik ned i de lange gange for at hilse på Holger Danske.



Frokosten skulle indtages i "Rådmand Davids Hus", i gårdhaven hvor der var læ. Til maden var der O.P. Anderson. Vi kunne vælge, små 2 cl., normale 4 cl. eller svenske 6 cl.



Leon spurgte Eyvind:  
Hvad smager bedst?

Kaffe og kage eller en Lille øl.



Ved nabo bordet sad der et par kvinder, der kunne se at vi ikke alle kom med på billedet, så de tilbød at hjælpe med at tage et billede.

Inden Kronborg havde en Vulpes fundet et værtshus med øl til 18kr.



Det lå lige omkring hjørnet, så det måtte vi besøge.

Efter nogle hyggelige timer, hvor vi havde ordnet, næsten alle verdens problemer, sagde vi tak for en hyggelig dag og skiltes i bil, på cykel og med tog.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres Arrangement Onsdag den 13.oktober 2010.

I oktober skal I passe på Jeres dyd og tegnebog, for der skal vi færdes mellem Ludere og Lommetyve, havde Ceremonimester Jack advaret os om.  
Vi skulle mødes på Halmtorvet udenfor Øksnehallen, kl. 11:45.

For flere Vulpes var det derfor nærliggende at tage med toget til Københavns Hovedbanegård for derfra at spadsere til Halmtorvet.



Der var flere der var i meget god tid. Måske var det fordi man skulle forbi Jernbanecaféen, som ligger lige overfor Hovedbanegården. Kunne man træffe nogen Vulpes der?

Som den første havde Jack sat sig ude i det fri og fik sig en tår øl, det var fint solskinsvejr. Så kom Leon, Erling, Eyvind, Krølle, Erik og til sidst Finn. Da vi kom til Halmtorvet stødte John Dahl og Niels til. Vi blev 9 i alt og som nr. 10 ville Per dukke op til frokosten. Afbud fra Armand og Olaf.

Frem af lommerne drog Jack nogle mini snapse så vi selv kunne vælge.



I dag var det yngste mand, der fik lov at vælge først.



Halmtorvet ligner ikke sig selv mere, som man husker det fra ”gamle dage”. Nu følte man sig nærmest henført til en mindre parisisk boulevard. Meget åben, mange træer og mange smukke, gamle huse.

Da vi havde hilst på hinanden alle mand, måtte vi jo ikke glemme at vi også var mødtes for at se W.A.B.W.O.T., den anerkendte danske coverkunstner og fotograf, Tomace, debutere med udstillings projekt ”What A Beautiful Waste Of Talent” i Øksnehallens foyer.

Udstillingen indeholdt fiktive portrætter af kendte personer der i sminke og udklædning var afbilledet, bl.a.: Simon Kvamm, L.O.C., Pernille Rosendahl, Bjarke Ingels, Maya Albana, Marquis de Sade, Bent Fabricius Bjerre, Thomas Bo Larsen, Karen, Nik & Jay m.fl.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Øksnehallen og dens foyer er et utroligt flot bygningsværk, nok mest indvendigt, som stammer fra 1901 og som kunne rumme 1600 øksner, stude. Bygningen blev fredet i 1984 og blev i 1997 indviet i sin nuværende form i forbindelse med kulturby 1996.



Selve udstillingen var der forskellige meninger om.

Men de store billeder, var et flot udført håndværk, som vi ikke rigtig kunne blive enige om, hvordan de var lavet.

Fotografen havde i hvert fald brugt en form for

Photoshop, men man kunne ikke se nogen pixels.

Der var nogle der mente at det var lavet på gammeldags film?

Kl. 13 var der bestilt bord til os i Frk. Barners Kælder i Helgolandsgade og der dukkede Per op og deltog i frokosten.

Det var et hyggeligt lokale med rød - og hvidternede duge på bordene, god gedigen mad.

Altså mad som vor bedstemor lavede det og

vi fik øl og brændvin som vor bedstefar drak det.



Vi fik en rum tid til at gå med at nyde maden m.m..

Ind imellem gik nogle heftige debatter tværs over bordene.

Særligt højrøstet blev det, da der blev talt, råbt om forsikring og den slags på jydekroge og tilhørende anhangere.

Men efterhånden sænkede roen sig atter over forsamlingen.

Vi fik betalt hvad vi skyldte.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Der var for mange drikkepenge, syntes vi, så dem tog dem med og drog ud i den store verden, d.v.s. hen til Pinden i Reventlowsgade.

Hvor vi brugte drikkepengene til nogle friske pilsnere og Limfjords porter.  
Da ”spærretiden” ophørte kl. 17, begyndte vi så hver især at finde videre ud i den store verden. Efter endnu en god dag i godt selskab og flot vejr!

### Vulpes Veteres Arrangement Onsdag den 10.november 2010.

Ceremonimester Finn havde indkaldt til nostalgimøde i den gamle TV-byen, med vore ”gamle legekammerater”. Finn havde kontaktet Poul Fuglsang, der havde arrangeret rundvisningen.



Da vi kom til TV-byen, kunne alle stille sig det spørgsmål, var der ikke plads nok her, til at bygge en ny DR-by?

Niels var ved lægen, Per til møde, Erik i Aabenraa, Olaf og Eyvind blev hjemme.

Fuglsang lukkede os ind af den gamle indgang 40 og ledet os på første sal hen til et kontor.



Og hvem var der? Otte – ni gamle DR folk. Både kendte og ukendte.  
Ingen nævnt ingen glemt.  
Stor gensyns glæde.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Per Tietgen bød velkommen og fortalte om DR-museet og fortalte om hvordan man kunne blive støtte medlem af museet. Dr. Nielsen førte sig også frem.

Derefter gik Vulpes flokken med Fuglsang i spidsen i kælderen. Under vejs fortalte han om DR's manglende vilje til at støtte museet, men ville stadig have råderet over det gamle udstyr.



Vi var i mange rum, med mange gamle ting og sager og der dukkede mange gamle historier op.

I de forskellige rum var der tilsyneladende en ansvarlig for rummet, så når vi kom til det

fortalte den ansvarlige om det vi så.

Umiddelbart så det ud som om at Ole Kofod var den der havde mest styr på sit rum med dekorationer og billeder.



Da tiden nærmede sig

11:45 kom vi op til studiefoyer hvor der var indrettet en kantine uden for det gamle studie 5. Man betalte 30 kr. for en tallerken og så var der en buffet, hvor vi så kunne tage for os.

Der var sørget for at vi kunne købe øl, 5 kr., på en ellers spiritus fri arbejdes plads.

Der dukkede også en O.P. op, som næsten blev drukket af ca. 20 gamle kollegaer.

Efter en time stod Fuglsang for enden af bordet og ville ned i kælderen igen. Nye lange gange og nye rum med gamle teknisk udstyr.

Derefter op på kontoret hvor der var flere Vulpes der blev støttemedlem af museet. Efter vi havde fået vores overtøj sluttede en hyggelig nostalgi dag for de gamle Vulpes.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres Arrangement Onsdag den 15. december 2010.

I år havde flere Vulpes glemmt, at Vulpes møder bliver holdt den anden onsdag i hver måned.

Det er vist kun anden gang at et møde bliver rykket.

Denne gang til onsdag den 15. december hvor 11 Vulpes mødte op hos Armand kl. 11:30 til Conventus med juleøl på bordet og derefter frokost.

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent.**

Per blev valgt.

2. **Året der gik v. Stormester.**

Korrespondent og redaktøren fik hver en flaske vin som tak for "Oplevelser & Møder". Stormester Krølle havde ikke noget at tilføje.

3. **Fremlæggelse af regnskab.**

Bank kontoudtog blev uddelt, ingen bemærkninger.

4. **Afstemning om en tidligere udsendte Nestor ordning.**



Der var udsendt et forslag til en Nestor ordning sammen med indkaldelse til Conventus. Stormester Krølle og Mester Erik havde besøgt Olaf, som godt kunne godkende ordningen.

Finn havde indsendt et ændrings forslag, med små ændringer og understregede at han ville stemme for det udsendte, hvis der var problemer med ændrings forslaget.

Lidt snak frem og tilbage.

Resultat Krølle, Erik og Finn skulle udarbejde det helt rigtige forslag.

Så der kunne blive plads til et nyt medlem.

5. **Kontingent/indskud Stormester foreslår uændret 300 kr.**

God kendt.

6. **Behandling af indkomne forslag.**

Ingen forslag.

7. **Valg af Mester for 2011.**

Niels blev valgt til Mester for 2011.

8. **Gennemgang af telefon/adresselister.**

Der var et par rettelser.

9. **Kommende Ceremonimestre.**

Den nye Stormester Erik kom med forslag til et skema, gældende et par år frem, hvor man kunne skrive sig på hvis man gerne ville have en bestemt dato for et møde. Der vil blive fremstillet en prøve.

10. **Eventuelt.**

Frokosten blev stillet frem.





# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Stormester Krølle foreslog at alle lagde en 100 seddel som betaling for frokost med drikkevarer. Armand mente at det var nok.



Alle var enige om at ingen kunne slå Armands kolde bord.

Nu gik snakken frit og alle blev indviet i Finns frakke forsvinden. Til DR's senior julemøde på Allégade 10 forsvandt frakken. En frakke der havde kostet 10.000 kr.. Finn havde kun givet 6.000 kr. for den. Episoden blev politiet anmeldt og forsikringen trådte til. Finn skulle bare gå ud og købe sig en ny. Men var det en fra DR eller en fra personalet der var skyld i frakkens forsvinden?

Det var der mange meninger om.

Der blev også foreslået at i den nye frakke skulle der være en GPS indsyet, så man kunne spore den. Nogen mente at GPS'en kunne fjernes, hvis man kunne finde den, men var den ikke meget lille? Store problemer.

Vi håber at Finn ikke kommer til at fryse i vinter.

Efter nogle timer opløste selskabet sig. En hyggelig dag hvor stemningen var god.

# Godt nytår

Den 27.december fik vi den triste besked at Olaf ikke er iblandt os mere.