

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### 2009

Januar: Ceremonimester John D.  
Kunstindustrimuseet, motorcykler  
Frokost Cafe' Petersborg

Marts: Ceremonimester Erling  
70 år privat

Maj: Ceremonimester Finn  
Stevnsfortet  
traktørstedet "Bøgeskoven"

Juli: Ceremonimester Per  
Køge torvedag  
Frokost "Brasserie 33"

September: Ceremonimester Finn  
J. F. Willumsens Museum  
Frokost "Rådhuskroen"

November: Ceremonimester Niels  
Fyr museet Nakkehoved  
Frokost "Brasserie" Gilleleje

Februar: Ceremonimester Jack  
Museum Erotica  
Frokost restaurant Ankara

April: Ceremonimester Armand, Mester Krølle  
Freddie Statens Museum for kunst.  
derefter privat hos Armand

Juni: Ceremonimester Per, Krølle, Erik eller Jack  
Planetariet  
Frokost hos "Fridas"

August: Ceremonimester Jack  
Bakkehuset  
Frokost i "Bjælkehuset"

Oktober: Ceremonimester Eyvind  
Brand på Frederiksborg slot  
Frokost "Leonora"

December: Ceremonimester Erik  
Conventus Vulpes  
Privat

### Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 14. januar 2009.

Ceremonimester John Dahl havde indkaldt os til at mødes i forgården til Kunstindustrimuseet, kl. 12:00.

Deres udsendte, Eyvind, vil her tillade sig at springe ca. et år tilbage i tiden.

I februar 2008 besøgte vi Charlottenborg og jeg havde den fantastiske oplevelse, at komme op af "hullet i jorden" (Metroen) og løb lige ind i Livgarden med fuld musik på vej til vagtafløsning på Amalienborg. Jeg kunne desværre kun følges med dem til Charlottenborg.

I dag gentog historien sig næsten.

Jeg kom med Metroen til Kgs. Nytorv og var kommet ombord i en bus 15 for at kørte mod Bredgade 68.

Pludselig ser og ikke mindst hører jeg, igen, Livgarden komme ud på Kgs. Nytorv.

Så måtte jeg ud af bussen i en fart for at komme i trit med Livgarden HELE vejen ned til Fredericiagade. I modsætning til sidste år, hvor jeg måtte 'stå af' ved Charlottenborg. Det var helt enkelt en utrolig god oplevelse at 'marchere' der sammen med Garden gennem Bredgade og høre musikkorpset spille med den akustik, som Bredgades to husrækker kunne levere! Jeg blev helt høj!

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Kl. 12:00 præcis ankom jeg, Eyvind, til Kunstindustrimuseets forhal.

Hvor de andre fremmødte var Finn, Erling, Leon, Jaks, John D., Krølle og Niels.

Per ville støde til ved frokosten.

Der var afbud fra Erik, Olaf og Armand.

Set i lyset af at Erik den 7. januar havde mistet sin elskede Lisbeth oplevede jeg stemningen blandt os lidt trykket.



Da vi efter prognoserne befinder os midt i en influenzaepidemi havde John allieret sig med "Dr. Nielsen", som vi hilste på et par gange og fik ønsket hinanden et Godt Nytår.

### **Vi skulle se udstillingen "Vrroom".**

*MOTORCYKLENS FUNKTIONER, ROLLER, MODE, KØNSROLLER OG LIVSSTIL*



*Til en almindelig cykel kunne man købe en motor til og bruge cyklen som en motorcykel*



*Hvornår skulle damerne have dette tøj på?*

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Det var efter vores opfattelse en flot og nydelig arrangeret udstilling af alle disse ”maskiner”. Blandt de mange, især, mandlige besøgende løb vi pludselig på vor kollega Turf Wenneberg, der er ”Nimbus” entusiast. Der var stadig fuld fart på ham. Det var ikke til at se at han går i sit 84. år. Vi løb også på en anden kollega, Kjeld Jensen fra BF-service.

Efter at have set os mætte på motorcykler meldte sulten og tørsten sig og vi begav os de få meter hen til Café Petersborg, hvor Per ventede os. John havde researchet på en ”Petersborg Platte” til kr. 125.-, den tog vi alle.

Afgående Højtærede Stormester Finn indledte med at bede os rejse os og med stilhed mindes Eriks hustru, Lisbeth der døde den 7 januar.



Derefter var der overleveringsforretning, idet Finn afgående Stormester, rejste sig for at hæfte Vulpes Veteres ræve nål, på tiltrædende Stormester Leon.

Dette gik helt efter bogen.

Bl.a. ved at tiltrædende Stormester Leon og tiltrædende Mester, Krølle, spenderede den første snaps, en O.P., til silden.

Siden besindede de sig dog og spenderede HELE flasken. Stor tak til de ædle givere. Herefter bad den nye Stormester Leon om snapse sangen og den fik han.



Undervejs fortalte Kasseimester Krølle om vor finanser og omdelte regnskabet til orientering.

På et tidspunkt under frokosten kom en herre fra et tilstødende lokale og så på os til gensidig overraskelse. Det var fhv. kontorchef Hubert Olsen fra DR. Han så heller ikke ud til at være blevet ældre, selv om Per mente han nok havde rundet de 80. Han havde desværre ikke tid til at sætte sig.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Efter et par timers forløb havde vi fået stillet både sult og tørst og vi trængte til luftforandring. Vi begav ud i den store verden og havnede (som nogle gange før) på Café Nick i Nikolajgade. God stemning og IKKE så megen røg som sidst, så der tilbragte vi nogen tid og fik endnu en gang styr på verdenssituationen, inden vi i spredt orden fandt vej til Metroen. Inden da havde Niels adviseret os om at han forventede at se os i Snekkersten den 20. februar. Nærmere ville følge.

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 11.februar 2009.

Ceremonimester Jaks havde indkaldt os til at mødes ved ”Det store stykke Storkespringvand” kl. 11:30.

Ceremonimesteren blev hånet lidt og fik at vide at det hed ”Det store stykke Storkespringvand”.

De fremmødte var Jaks, John Dahl, Eyvind, Krølle, Niels, Erik, Armand og Leon.

Erling ville støde til ved spisningen. Afbud fra Per, Finn og Olaf.

Da det stadig er den kolde årstid havde Jaks været så betænksom at tage nogle 5 cl. flasker med. Med rigtig dansk(?) brændevin. Så vi kunne hilse på hinanden på god manér.

Når der bliver skrevet ”dansk” er spørgsmålet, er det ikke efterhånden svenskerne der ejer De Danske Spritfabrikker?



Efter at have hilst på hinanden gik vi i samlet flok til Købmagergade 24 for at besigtige Museum Erotica.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Der tilbragte vi nogen tid med at studere erotikkens historie alskens erotisk materiale, auditivt og ikke mindst visuelt.

Flere Vulpes tænkte, ”erotik”, hvad er det nu? Man kom til at tænke på at det kun er omkring 40 år siden at den skriftlige pornografi (1967) og billedpornografien (1969) blev gjort lovlige.

Ceremonimesteren måtte vente lang tid på den sidste Vulpes, han var

blevet fanget i det sidste rum med 12 TV skærme, med diverse erotiske levende billeder.



Til spisningen havde ceremonimesteren bestilt bord til os på den tyrkiske restaurant ”Ankara” i Krystalgade.

Der var gået kuk i ”Ankaras” planlægning, så der var ikke noget bord klar til os, da vi kom.

Så vi dryssede over på den anden side af gaden og ”faldt” ned i Café Halvvejen.

En gammel beværtning fra 1789, hvor en fadøl (stor!) koster 27 kr. En lille 25!!.

Der var gudskelov lige nogle pladser ved baren.

Omsider var ”Ankara” klar og vi kunne indtage vor tyrkiske buffet formedelst 49 kroner plus drikkevarer.

Det tyrkiske køkken var nu ikke lige Eyvinds kop te, men lidt røg der da dog ned.

Eyvind kunne da heller ikke lade være med at tænke på de lækre silde- og gammelost anretninger, han havde set blive båret frem fra ”Halvvejens” køkken.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Efter spisningen skulle vi have tiden til at gå, inden vi igen kunne bruge vores ”mimrekort” så vi begav os ud i den store verden.

Nogle af gutterne så at der var udsalg hos Arnold Busck boghandel på Købmagergade, 20 kr. for en bog. Ind i butikken og fik at vide at det foregik i butikken i Skindergade, lige omkring hjørnet i kælderen. Derhenne var en mega kø, så der var ingen, der havde lyst mere til at investere i bøger. Så vi vandrede videre og havnede endnu en gang i Café Nick i Nikolajgade.

Der fik vi da også et par timers tid til at gå inden de sidste brød op for at søge ud i mørket og finde hjem.

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 11.marts 2009.

Ceremonimester Erling havde indkaldt til samling hjemme i Dalbugten. Erling fylder nemlig 2x35 år den 30.marts.

For tredje gang på 8 år var alle Vulpes samlet.

Første gang hos Armand til Vulpes Veteres 5 års fødselsdag 2006, dernæst til Niels 70 års dag den 20.februar 2009 og så i dag.



Mødetid kl.13:00 begyndende med en rundvisning i huset med fremvisning af foto af Erling og sin bedstefar, henholdsvis 7 og 92 år gammel.



Derefter skål og velkommen.

Erling havde stillet de Gamle Ræve i udsigt at der ville komme en topløs negerdame iført røde støvler og tage sig af serveringen. Erling måtte desværre meddele os at negerdamens mor i Afrika var blevet syg. Så hun var taget af sted til Afrika for at passe hende.

Det var jo godt nok ærgerligt, nu da vi havde sat næsen op efter et yderligere kulturelt og folkloristisk indslag.

Erling trøstede os med at nu ville han ringe med en lille klokke og så måtte se hvad der ville ske. Og der fremtrådte en ”nydelig blondine” med øjenskygge og bar ølmave.

Blondinen skulle sørge for at vi ikke tørstede.

Da vi havde ”sundet” os lidt, måtte vi erkende at vi godt kunne genkende vor gamle ven og tidligere kollega Flemming Hulkvist, aldrig kaldet andet end ”Huller”.

Han deltog selvfølgelig i frokosten efter han havde fået lagt den varme, blonde paryk.

I øvrigt var det et hjerteligt gensyn. Vi fik hilst på Huller og han på os.



*For fleres vedkommende ”long time, no see”.*

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Menuen bestod af rigtig mandemad.  
Røde-, hvide-, stegte-, karry- og bidesild.  
Armand viste hvordan man spiste bidesild, de var salte så der blev skyllet efter.



*Øllens visdom*

Efter sildene kom der masser af brunkål, dertil masser af øl og brændevin.

Efter maden var der kaffe med avec og småkager.

En enkelt af rævene tog hjem før tiden, uden at sige farvel, fik han ondt i maven eller var han bare træt? Det burde koste.

En rigtig god dag med rigtig mandemad, øl og brændevin.

Vi håber at Erling også synes det.  
Tillykke med de 70 år.

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 8.april 2009.

Ceremonimester Armand havde indbudt til en forsinket fødselsdags frokost hjemme i privaten kl.13.00.



Men Mester Krølle mente at vi denne måned skulle have lidt kultur. Så han havde indkaldt til samling på Statens Museum for Kunst, for at se Wilhelm Freddie's udstilling kl.10.30.



Der mødtes Mester Krølle, Erik, Jack og Leon.  
Eyvind kom lidt senere da det offentlige ikke kørte tilfredsstillende.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Udstillingen ”Stik gafflen i øjet” med Freddie var absolut værd at se.

Normalt ser man kun hans kvinde hoved med en tissemand og de billeder som blev beslaglagt af politiet, men han kunne en masse mere.



Et lille landskabs billede der lignede et fotografi, de kubistiske billeder var flotte, de surrealistiske billeder spændende, et drømme univers delt op i mange tematiske grupper.



Udstillingen havde Vulpes forskellig opfattelse af. Nogle synes at den var kølig og gik lidt kold, andre var meget begejstre for den og fortrød ikke besøget og ville gerne komme igen.

Mester Krølle havde set på køreplanen og vi skulle nå toget kl.11.55 fra Nørreport station.



For en gangs skyld var toget ikke forsinket, så vi var i Glostrup så tidligt at vi nåede en bus før beregnet. Vi var ude hos Armand lidt før kl.13.00.



Så var der tid til at hilse på den nye lille Fie, der nu var 9 måneder gamle, vi skulle selvfølgelig også hilse på Erling og Per.

Armand havde igen lavet alt for meget mad. Fem forskellige sild, en stor hjemme gravet laks skåret i tilpas tykke skiver og fiskefilet, fem forskellige varme retter og så en rigtig god og gammel ost med fedt, sky og rom. Dertil selvfølgelig øl og brændevin i rigelig mængde. Der var ingen der gik hverken sulten eller tørstige fra borde.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Midt i de varme retter rejste Stormester Leon sig op for at holde tale for Erling, han var blevet 70 år den 30.marts og skulle have sin Øllefant og et hurra.  
Referat fra Erlings mande frokost, er omtalt i marts.

Under frokosten tilbød Armand at lave julefrokosten i år.

Da togkortene igen kunne bruges begyndte de forskellige at bryde op efter en god dag.

### Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 13. maj 2009.



## Stevnsfortet



Den ærede Ceremonimester, Finn, havde fået dispensation fra regelen om at vi ikke må lægge arrangementer udenfor HT-området. Så han havde arrangeret en udflugt til Stevnsfortet, hvor vi skulle mødes kl. 10:30.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Erik, Finn og Erling havde stillet biler til rådighed. Udgift til benzin 100kr. til hver bil. Erling samlede Eyvind op ved Herlev station og bagefter Armand i Glostrup. Begge havde fået at vide at de skulle stille med rene hænder og sko, da Erling havde fået ny bil. Det var nu også en fin dyt Erling har anskaffet sig. Finn samlede Krølle og Leon op og Erik fik Jack på slæb.

Det var et fint sommervejr, så turen til Stevns gennem det sjællandske landskab var en fin oplevelse i sig selv. Alle var fremme kl.10:15. Finn var lige kommet hjem fra ferie i Tyskland og havde en del små flasker med derfra.



Kl. 11:00 skulle vores rundvisning starte, så vi havde god tid til at snakke med Ilse, en gammel kollega fra DR-drama.

Finn havde fået kontakt med Ilse under research og planlægning af dagens arrangement og havde fået et par gode råd, med hensyn til vores tur.

Vi blev tildelt en nydelig ung dame, Christina, som velformuleret og med stor vidende fortalte os baggrunden for etableringen af Stevnstøtten, med den Kolde Krig og hvad deraf fulgte, samt om etableringen til Koldkrigsmuseet, som det er i dag. Stevnstøtten blev anlagt i 1952-1954. for at kunne kontrollere den sydlige indsejling til Øresund.



Det er et stort åbent område hvor der bl. a. er opstillet et Hawk misil batteri med tilhørende radar etc. og da det var fint vejr kunne man se Møns Klint meget tydeligt samt et tårn i Falsterbo, Sverige.

Fortets oprindelige hovedbatteri bestod af 2 pansrede dobbelttårne med 15 cm. kanoner. Kanonerne havde en rækkevidde på ca. 23 km., der kunne skyde helt til den svenske kyst. Kanonerne var oprindeligt monteret ombord på det tyske slagskib Gneisenau, indtil 1943, hvor de blev opstillet i det tysk byggede batteri Grådyb på Fanø.

Da Stevnstøtten blev bygget, blev kanonerne flyttet fra Fanø til Stevns.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Nu skulle vi 18-20 m. ned ad en trappe, til de lange og fugtige gange hvor temp. var ca. 10 gr.C. Alle gangene have navne, der var en Rævegade.

Det var meget interessant at se de forskellige faciliteter og installationer.



Gangene var indrettet så man i en krise situationer kunne blive nede i gangene i 3 måneder, man havde sørget for alt undtagen køkkenen til at lave mad. Så der blev lavet køkkenborde forskellige steder over for pissoir, så var der vandhanen til at vaske hænder lige i nærheden.

Vi så det nyeste pc udstyr i Danmarks meste sikre rum, anno 1979. Sikken en udvikling der er sket.

Efter ca. 1½ times vandring nede i dybet kom vi atter (med elevator) op i det fine sollys,



Godt sultne og tørstige søgte vi mod Holtug hvor der var bestilt bord til kl. 13:30 på traktørstedet "Bøgeskoven", hvor vi fik dansk buffet med hvad dertil hører.

Vi spiste udenfor på terrassen hvor vi havde udsigt til Køge Bugt, Avedøre og Øresundsbroen.

Desværre begyndte skyerne at tække sammen og vi kunne se regnen nærme sig, men da havde vi fået stillet både sult og tørst.

Vi kunne i spredt orden begive os til vore respektive hjemstavne.

Atter en fin dag sammen med de gamle drenge, Vulpes Veteres.

### **Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 10. juni 2009.**

Et møde hvor det kunne være svært at finde ud af hvem der var Ceremonimester.

Alle var enige på maj mødet om, at Per var Ceremonimester i juni, men 14 dage før mødet dukkede Erik pludselig op. Da Eriks edb mester, Jack, skulle på ferie skulle Krølle hjælpe ham, men Krølle skulle også på ferie, så han kunne kun skrive indkaldelsen. Nu var det sådan at Erik blev forhindret i at deltage i sammenkomsten. Så da Jack kom hjem søndag aften lå der en masse beskeder om mødet onsdag, blandt andet fra Krølle, der havde udnævnt Jack til Ceremonimester.

Alle mødte præcist kl.11:30, det vil sige Finn, Eyvind, Leon og Jack.

Resten af flokken havde valgt ferie, arbejdet eller andet.

Efter at Jack havde budt velkommen med Fernet Branca gik vi til Planetariet.

I Krølles indkaldelse stod der, at kort eller lign. ikke godtages, entreen kostede 75kr.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Vi 4 mand, med Finn i spidsen gik til kassen.

Med Finns sædvanlige charme, spurgte han kasse damen, om kort gav adgang da vi kun skulle se udstillingen, ikke se film. Fire mand kom ind på diverse kort.



Vi kom ind i et halvt mørkt rum hvor solen hang i loftet, med jorden, månen og planeter hængene omkring.

Der var beskrivelse af den historiske astronomi, fra det gamle Ægypten, arabiske og Græske naturvidenskabelige astronomi op til i dag, med rumforskning.



Den danske Tycho Brages måler instrument, en form for sekstant, var udstillet.

Med denne sekstant opdagede han at universet bevægede sig, 11. november 1572.

Han så en stjernes død, i stjernebilledet Cassiopeia, en såkaldt supernova, SN1572.

Kiggeren blev først opfundet 1609.

En flot udstilling selv om vi (måske) ikke forstod så meget.

Men at et dansk firma kan lave solceller, der bruges i Ørsted satellitten på 10. år, er fantastisk.

Efter at bevæge sig i universet gik vi over til "Frida", Cafeen på den anden side af vejen.

Der måtte vi beklage og fortælle at vi ikke var mellem 6 og 8, men kun 4 sultne mænd.

Vi blev forklaret, at det kunne vi godt have ringet og fortalt, servitricen havde været der fra kl.8:00.

Da der ikke var mange på Cafeen, fik vi et bord til 5 mand, heldigvis da Niels dukkede op fra toiletet, så vi var 5 til frokost.



Under den hyggelige frokost fortalte Niels at han havde et problem med sin "vagabond tur".

Niels barnebarn på 11år ville med, men drengens far ville have, at Niels skulle have en telefon med, hvis der skulle ske noget. Hvad skulle Niels gøre? Det stred mod vagabond turens regler.

Fire kloge hoveder kom med forskellige løsninger.

Vi er alle spændte på, næste gang vi ser Niels, hvad løsningen blev.

Efter en hyggelig dag skiltes vi på "Jernbanecafeen" i Reventlowsgade.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 8. juli 2009.

Ceremonimester Per havde indkaldt til møde på Køge S-tog station med gåtur via torvet til havnen. Derefter frokost ”Brasserie 33”.

Toget ankom til tiden med Stormester Leon, Kasse - Mester Krølle, Eyvind, Erik og Jack, så Ceremonimesteren Per ventede ikke forgæves.

Efter den lange rejse, var der flere Vulpes der var meget tørstige og spurgte efter et udskænkings sted, der var ikke noget på S-togs stationen.



Per foreslog torvet hvor der skulle være flere muligheder og så kunne vi samtidig se hvordan bønderne kom til Køge for at sælge deres afgrøder. På vejen kunne vi på afstand se Køge kirke hvor Pers svigersøn havde installeret et nyt Bose højtaleraanlæg. Desværre kunne vi ikke komme til at høre det. Men, vi var stadig tørstige.



*Det kunne 6 Vulpes ikke rigtig finde ud af.*

Erik kunne huske at der var nogle smøger ned til havnen, hvor der blev udskænket øl, så det gik vi efter. På vejen skulle Eyvind lige se på en gammel ost sammen med Erik.

Det tog tid, så vi andre faldt over en stor motorcykel eller en lille bil, som var parkeret ved et cykelstativ. Men vi var tørstige.

I den smøge som vi gik i gemmen var der et udskænkings sted. Men det var lukket. Så videre ned mod havnen, vi kunne lige pludselig se 3 Cafeer. Men bommene gik ned og vi skulle vente på 3 tog der skulle forbi.

Til sidst stod vi på torvet og kunne se at man kunne købe 2 bakker jordbær for 25kr., søde kirsebær for 30kr. bakken, hindbær for 20kr. og 10 skrubber eller 10 rødspætte filerer for 69kr..

Men hvor kunne vi få noget at drikke?

Per fortalte at der var 4 Cafeer på torvet, så vi kunne bare vælge.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Vi var tørstige. Det var selvfølgelig ikke den første Cafe, heller ikke den næste men den tredje Cafe vi skulle ind på.

Vi var ved at dø af tørst efter en lang rejse. Det første Jack gjorde var at bestille en øl. Efter lang tid spurgte Jack hvor øllen blev af, men tjeneren kunne kun servere når alle havde bestilt. Da øllen endelig kom, var det en lokal øl.

Vi kunne kigge over på bryggeridepotet på den anden side af havnen, da skibet til Madeira sejlede.



Erik så hvordan der blev serveret ved bordet ved siden af, så han ville ikke have noget at spise.

Så det blev kun til 2 Heineken øl til ham.

Der var flere af os, der faldt over 3 slags sild, som smagte udmærket.

Eyvind bestilte blandt andet en gammel ost.

Efter 2 timer, mødte Jack tjeneren og spurgte efter den gamle ost, tjeneren kunne fortælle at den var på vej, efter 15 min. kom den da også. Den var gammel. Da Eyvind havde spist halvdelen af oste gik det op for ham at der ikke var brød under. Heldigvis var der et enkelt stykke tilbage på bordet.

Tiden til pensionist toget begyndte at nærme sig. Leon, Krølle og Eyvind havde alle kort til tivoli, så de ville derind og slutte dagen af.

Erik havde ikke fået noget at spise, så Jack gik med ham op mod torvet igen for at finde noget mad. Efter Erik er blevet alene må vi sørge for at han får noget at spise.

Et lille sted i en smøge var der 3 håndmadder med en lille øl for 80kr. Det var lige det.

Ceremonimester Per tog hjem.

De gamle Vulpes Veteres havde oplevet en dag, hvor bønderne kom til Køge og solgte deres afgrøde.



*En træt gammel mand*

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 12. august 2009

Ceremonimester Jaks, havde indkaldt os, til et besøg i det ældste hus på Frederiksberg, ved siden af det højeste sted omkring København.

Det er Bakkehuset, som indtil midten af 1700 tallet fungerede som landevejskro.

Ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek boede i huset fra 1802 til henholdsvis 1829 og 1830.

Adskillige af datidens kulturpersonligheder kom i huset. Der i blandt H.C. Andersen, Johannes Ewald og Adams Oehlenschläger med flere.

I 1925 åbnede huset som de Rahbekske mindestuer.

Vi skulle mødes i Bakkehusets have kl. 12:00.



Allerede da vi kom gående ad Kammasvej og ind på Rahbeks Alle' syntes vi alle, at kunne fornemme "ånden" fra den danske guldalder.

Roen, træerne, husene farverne og lyset gjorde at vi oplevede en speciel stemning og det så ganske kort fra Vesterbrogades og Pileallés larm og trafik.

Det var utroligt.

Det var helt rigtigt som Jaks havde skrevet i indkaldelsen:  
"Kommer du og oplever tiden for små 200 år siden, i et sommerhus langt ude på landet"?

Inde i haven havde den ærede Ceremonimester dækket op på en bæk med små brændevinsflasker af forskelligt tilsnit, så de fleste, kunne vist nok sikre sig sit yndlingsmærke.

Vi var 7 mand, Jaks, Erik Eyvind, Finn, Leon, Niels og Krølle.  
Afbud fra Olaf, Erling, John Dahl, Armand og Per.

Efter vi havde hilst på hinanden gik vi indenfor i de små lavloftede lokaler.

Det er et lille museum med en speciel atmosfære.

Nu gik vi selv rundt, men man kunne nok få bedre oplevelse ved at få en guidet rundvisning og en indføring i personkredsen omkring Bakkehuset i 1800-tallet.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



I havestuen sad der 2 kanariefugle og sang om kap, engang i mellem.

Efter besøget i Bakkehuset gik vi gennem Søndermarken til Bjælkehuset, hvor vi indtog vores frokost.

Vi var også blevet godt sultne og måske også lidt tørstige, så det var fint at få noget godt, dansk smørrebrød, ØL og O.P. m.m.

Efter frokosten vandrede vi ned ad Valby Langgade for at finde et sted hvor vi kunne indtage noget efterslukning. Det lykkedes også.

Erik var lige blevet farfar og spenderede en omgang.



*Der blev også diskuteret*

Senere var vi nogle, som tog med bussen ind til Frihedsstøtten hvorfra vi gik over til ”Jernbanecaféen” i Reventlowsgade for et enkelt pitstop.

Klokken var efterhånden blevet 17 så os med mimrekort kunne stige ombord i diverse DSB tog og drage hjemad.

Atter en god dag sammen med de Gamle Ræve.

### **Vulpes Veteres arrangement onsdag den 9. september 2009.**

Ceremonimester Finn havde tilsagt os møde ved J.F. Willumsens Museum i Frederikssund kl. 11:45.

Ni mand mødte op. Finn, Jaks, Eyvind, Armand, Leon, Per, Niels, Erling og Olaf, som vi havde fornøjelsen af at se igen efter flere måneders fravær.

Fraværende var John Dahl, Erik og Krølle (ferie på en græsk ø).



# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



*Besøg hos Dr. Nielsen*



*Mon der er nogen der skal have mere*

Efter en lang rejse til Frederikssund, PUHA!! så var der tid til at konsultation hos Dr. Nielsen, som ceremonimesteren havde sørget for.

Derefter gik vi indenfor, hvor Finn (som sædvanligt) havde sørget for at vi kunne komme ind på lempelige vilkår.



*Det var godt at føle sig velkommen.*

Vi blev hilst hjerteligt velkommen af en sød og venlig dame, som til os introducerede museets samlinger. Specielt særudstillingen "Kongesønnens bryllup".

Museet blev indviet april 1957, hvor den 93-årige Willumsen ikke var til stede.

Han boede i Sydfrankrig og var syg.

To af Willumsens hovedværker, der kun få gange tidligere har været vist for offentligheden, bliver nu udstillet på museet frem til juni 2010.

Der er tale om *En bjergbestigerske* fra 1904 - et af Willumsens mest omtalte og afbillede malerier, og *En fysiker* fra 1913.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Billedet ”Kongesønnens bryllup” blev af den senere direktør for Statens Museum for Kunst, Karl Madsen afvist på Charlottenborgs forårsudstillingen og kaldte billedet for ”en yderste uheldig figur af en vigtig pyntet urtekræmmersvend”, (Politiken 28.10. 1889).

Karl Madsen mente dog, at billedet som helhed var værdigt til at blive optaget på Charlottenborg.



Kritikken fik Willumsen til at overlæbe netop kongesønnen med et stykke sort stjerneformet papir. Omkring 1948 skar Willumsen kongesønnen og hans mor ud af billedet. Han indsatte i stedet en bane lærred på 60 cm, hvor han på ny malede kongesønnen og bruden.



For at forbedre kompositionen øgede han desuden lærredet til venstre med 55 cm. Den nye venstre side samt kongesønnen og hans brud og en råbende tjener fra 1948-49 står i skarp modsætning til billedets højre side.

Med sin særlige tilblivelseshistorie og specielle stilblanding er billedet et helt unikt værk i dansk kunsthistorie og et opgør med vante forestillinger om kunst.

Vi syntes vist alle at det var en god oplevelse at se disse og mange andre kunstværker i museets store, smukke og lyse lokaler og vi blev hilst hjerteligt på vej af vor ”veninde” fra ankomsten.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Derefter spiste vi frokost på Rådhuskroen. Der kunne man bl.a. få 3 håndmadder og en lille fadøl formedelst 45 kr.. Det lød så rimeligt at 89 % af os bestilte det plus lidt ekstra øl/vand og O.P. Andersson.

Rådhuskroen var et udmærket sted, det eneste problem var at betjeningen vist ikke rigtigt kunne finde ud af hvem, der skulle have hvad og hvornår og hvad regningen blev til sidst. Men det lykkedes.

Da Finn parkerede ved Kroen, opdagede han at bilens kølerslange var gået kaput. Finn efterlyste en cykelslange, så han kunne reparere kølerslangen. Der var desværre ingen der havde en cykelslange med og slet ikke gaffa tape. Niels tilbød at trække Finns bil hjem, men Finn var medlem af Falck, men en tur til en forretning der havde cykelslanger, var i orden.

Derefter blev vi spredt for alle vinde da nogen skulle nå pensionist toget. Vi håber at Finne kom godt hjem.

En dag med en af de bedste udstillinger vi har set i år.

En dag hvor, det var den billigste frokost vi har fået, 45kr. for 3 stykker smørebrød og en lille fad.

En dag hvor, vi slog rekorden med det korteste Vulpes møde nogen sinde, 2 timer og 45 min.

### **Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 14.oktober 2009.**



Ceremonimester Eyvind var blevet betaget af en særudstilling på Frederiksborg Slot i Hillerød. Udstillingen var om den omfattende brand på slottet den 16.december 1859.

Ud af ødelæggelserne voksede brygger J.C. Jacobsens nye og bæredygtige koncept for slottets anvendelse som nationalhistorisk museum.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



Et museum, der i takt med tiden har udviklet sig og er vokset.

For brygger Jacobsen var slot og museum uløseligt knyttet sammen.



Til museet lod han skabe interiører, der på en gang var passende for et slot og for museets fortælling af danmarkshistorien i billeder og tidstypiske møbler og andet bohøve.

Museets officielle åbning for publikum fandt sted i 1884.

Derfor skulle vi mødes ved Neptunspringvandet kl.11:40.

Det gjorde Finn, Leon, Per, Erik, Eyvind, Niels og Jaks.

Afbud fra Erling, Krølle, John, Armand og Olaf.

Efter at have hilst på hinanden og Dr. Nielsen gik vi indenfor.



Det skal her indskydes at vejret var meget flot med solskin og høj himmel, men en bidende kold blæst. Inden vi gik ind måtte vi lægge nakken tilbage og virkelig nyde slotsbygningens utroligt smukke facade i det skarpe og kontante sollys.

Vel indenfor i varmen sørgede Finn endnu en gang for at vi gamle journalister kom ind på vores kort og blev for øvrigt yderst venligt modtaget.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Det var en meget overskuelig udstilling idet den kun optog den ene fløj i stueetagen, hvor vi også fik anledning til at genopfriske vort bekendtskab med kopien af Bayeux-tapetet.



Selve brandnatten står centralt i udstillingen, hvor museet med lys, lyd og billeder forsøgte at genskabe stemningen fra den kolde og dramatiske vinternat. I december 1859, op mod jul, var det koldt i vejret, og der blev derfor fyret godt i de store kaminer på slottet. Også i en ny kamin i kongens oldsagsværelse i slottets øverste etage. Så godt, at træværket ved kaminen blev antændt.

Kl. 13 var der bestilt bord til os på ”Leonora”, som er indrettet i slottets gamle staldbygning, der fik vi god mad, godt øl og O.P.

Efter at være blevet mætte og fået slukket den værste tørst, flyttede nogle af os over på den nærliggende slotskro, hvor vi hyggede os en stund.

På vej til stationen blev der gjort et enkelt pitstop på et etablissement ved stationen, som hed ”Frk. Larsen”. Det var et miljø á lá Jernbanehotellet i Korsbæk at komme ind i.

Eyvind fik et kort nostalgisk flip og mente også at kunne mindes tilbage i slutningen af 1940’erne, at det dengang hed ”Jerbanehotellet”.

En kort samtale med stedets ejer, som hed FRU Larsen, bekræftede at Eyvind huskede rigtigt.



Efterhånden var klokken igen blevet 17 og vi andenrangs borgere og skatteydere kunne igen benytte vores mimrekort og tage med toget hjem

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres Arrangement onsdag den 11. november 2009.

Ceremonimester Niels syntes vi skulle aflægge Fyrhistorisk Museum ved Nakkehoved Fyr et besøg.

Dér mødtes vi kl. 11:30 og blev hjerteligt modtaget af museets leder Else Djurhuus, som viste os ind i museets "café", så vi uden at fryse alt for meget kunne hilse på hinanden og en udmærkede KRABASK, som ceremonimesteren havde medbragt.



Der var kun afbud fra Per og Olaf, så vi var 10 mand mødt op.

Det var fint igen at hilse på John Dahl, som har været i eksil i sine langlandske besiddelser det meste af sommeren.



Det viste sig at Else Djurhuus (også) havde en fortid i DR idet hun i 1968 var blevet ansat på radioen og bl.a. havde produceret grammofonudsendelser med Claus Walter. Hun måtte forlade DR, da hun stiftede familie.

Nu introducerede hun os til danske fyrvæsens historie i almindelighed og til Nakkehoved Fyr fra 1772 i særdeleshed.



*Det første vippe fyr*

*Blink fyr på Dueodde*

*Væge lampe*

I marts 1801 blev den optiske telegraf færdiggjort og allerede den 26. marts kunne kandidat Sverdrup, på tyve minutter, sende en besked til København.:

*"Den engelsk flåde ligger en halv mil i nordøst til øst fra Nakkehoved, i alt 52 skibe"*

Næste dag spurgte København om skibene stadig lå der.

Men da det var tåget, fungerede den optiske telegraf ikke og København fik ikke besked tilbage.

Den engelske flåde var sejlet mod København.

Den optiske telegraf blev nedlagt i midten af 1800 tallet.

Søborg Slotsruin, fra 1100 tallet, ligger ved Gilleleje.

Da Frederik 7. var meget interesseret i arkæologi deltog han i udgravningen.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Frederik 7. og Grevinde Danner boede da hos fyrmester Vilhelm Faber. Om Grevinden og Faber havde et forhold blev antydnet. På Frederiksborg slot havde Berling en hemmelig trappe til Grevinde Danners værelse. Hvad kunne det tyde på?



Christian 9. har ligeledes aflagt Nakkehoved besøg for at nyde den navnkundige udsigt fra fyr bakken. Tårnhøjden er 21 m. højden over havet ca.54 m.

Vi vandrede ad den stejle trappe op til toppen udvendigt, hvor vi kunne nyde den smukke udsigt "hele vejen rundt". Vejret var blevet rimeligt klart, så vi kunne se over til Kullen, Kattegat og Øresund.

Kl. 13 var der dækket bord til os på "Brasserie" i Gilleleje. Der blev vi hjerteligt modtaget af en sød servitrice, Nina.



Vi var lidt stille bemærkede Nina. Men efter at have sunget 2 snapse sange og Jack havde sunget sangen om at Nina der skulle i bad, så var det som om, at vi havde det fint.

Under sangene indtog vi en udsøgt frokost behørigt fulgt af godt øl (bl.a. Wibroe Porter) og gode snapse af forskelligt tilsnit.



Efter et par timers tid brød vi op og fandt et pit stop, Kanal Bodegaen en nærliggende beværtning.

Herfra tog nogle hjem mens andre blev kørt til Hillerød af Finn, hvor vi så det meste af Nordsjælland, ved hjælp af GPS.

Dagens sidste stop fandt sted hos "Frk. Larsen" på det gamle Jernbanehotel lige overfor Hillerød S-tog station hvorfra vi kunne komme hjem med hhv. tog og bus.

Det havde igen været en fin dag med Vulpes Veteres, hvor vi endnu en gang havde fået en god oplevelse og fået udvidet vores horisont.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres Conventus og Julefrokost torsdag den 10. december 2009.

Da "Færgen Caféen" havde droppet Ceremonimester Erik bestilling, var samlingen blevet flyttet til torsdag, for første gang i Vulpes Veteres historie. Desværre havde Erling og Eyvind disponeret over torsdagen til anden side og kunne derfor ikke komme. Armand og Olaf havde meldt afbud. Der blev blæst til samling i privaten, på Eriks nye adresse på Amager.

Per kom først til frokosten, så da klokken blev 11:30 begyndte Conventus med 7 Vulpes.

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent. Efter lidt snak blev Finn valgt som dirigent.



Inden vi begyndte på resten af dagsorden gjorde Finn os opmærksom på at Conventus ikke kan flyttes fra den anden onsdag i december, ifølge Reskriptet og mente at det måtte ha været en smutter. Jack tilsluttede sig og mente at Mester eller en anden skulle have overtaget arrangementet.

2. Året der gik. Stormester Leon takkede Korrespondent Eyvind & Redaktør Jack for skriftet "Oplevelser og Møder" og mente at de skulle have en flaske O.P. hver.

Stormester Leon syntes også at Mester Krølle skulle have en O.P. som tak for hjælpen han havde ydet i året der er gået.

Derefter kunne Stormester ikke tilføje mere.

Finn spurgte til forslaget vedrørende de Vulpes der muligvis havde tabt interessen for vores lille forening og derved spærrede for nye medlemmer. Den nye Stormester havde talt med den nye Mester om hvordan man muligvis kunne løse problemet.

3. Fremlægelse af regnskab. Kasse mester Krølle havde kopieret udtoget fra banken og delte det ud. Det kunne se ud som om at vi kun var 11 Vulpes, men så var der en indbetaling på 320 kr. som var lidt uforklarlig.  
Kasse mesteren vil til det endelige års regnskab, finde ud af hvad det kunne være.
4. Kontingent/indskud forslået uændret.
5. Indkomne forslag. Ingen forslag.





# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder



6. Valg af Mester. Krølle havde rørt i Vulpes gryden og pegede på Erik som stod i køkkenet. Erik havde accepteret valget.
7. Gennemgang af adresse og telefon lister. Niels var ikke sikker på at mail hans adresse var rigtig og ville kontrollere.
8. Kommende Ceremonimestre. Den nye Stormester skrev en liste frem til juni. Jack tager januar.
9. Eventuelt. Diskussion igen om de Vulpes der ikke viste nogen interesse for Vulpes Veteres. Der var mange forskellige meninger og diskussionen var meget voldsomt. Finn mente at Per og Jack kunne sætte sig sammen for at skrive et nyt forslag, da de 2 var de eneste der havde stemt nej til forslaget på sidste Conventus. At Per og Jack havde forskellige grunde til at stemme nej var tilsyneladende ikke gået op for Finn og at Jack havde sendt et forslag, som var lavet sammen med Leon, til daværende Stormester Finn 22.marts 2008, som der ikke var taget hensyn til.

Hermed var Conventus overstået og vi satte os til bordet hvor Erik havde lavet 3 forskellige sild og havde en laks. Herefter en hjemmelavet rullepølse, sylte og en oksesteg efter fuldt af diverse ost. Til alt dette fik vi juleøl og O.P. til. Jack havde skrevet det svenske snaps ritual af, Helan, Halvan, Tersen, Kvarten, kvinten og til sidst Elverhøj snapsen. Der blev sunget og skålet ved hver sang. Mandstemmer lyder godt. Da O.P.'en var tom måtte Erik ned på gulvet og finde en ny flaske snaps frem.



Efter frokosten brød der igen en diskussion ud. Igen ret voldsomt og der blev brugt udtryk om diverse Vulpes som, ”Du kan helle ikke samarbejde med nogen”, ”Det er umoralsk og forkert af dig, at du holder på din ret” og en enkelt Vulpes fik betegnelse ”En kyllingehjerne”. Hårde ord i ellers en hyggelig julemåned.

På et tids punkt måtte Ceremonimesteren bryde ind og sige at hvis vi ikke holdte op med at diskutere, måtte vi gå ned på det nærmeste værtshus og forsætte.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Inden vi gik måtte Leon, 78 år, lige vise at han kunne lave 8 armbøjninger.

Han hånede os andre lidt.

Det fik diskussionen til at ebbe ud og vi forlod Erik alene tilbage.

Vi stoppede først ved Kanal Bodegaen og senere ved Nørre Port Bodegaen, hvor en mærkelig dag sluttede.



Skrevet og redigeret af  
Korrespondent Eyvind & Redaktør Jack

*Godt nyt år  
til alle  
Vulpes Veteres*