

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### 2007

Januar: Ceremonimester Erik  
Brunkål,  
StærkOdder

Marts: Ceremonimester John  
Dansk Design Center, Biler og Møbler  
Rio Bravo

Maj: Ceremonimester Leon  
Glyptoteket  
Søcafeen

Juli: Ceremonimester Per  
Rundtur i Dragør  
Café Espersen

September: Ceremonimester Armand  
Frederiksborg slot  
Frokost hos Leonora

November: Ceremonimester Jack  
Museet for samtids kunst Roskilde  
Frokost Bryggergården

Februar: Ceremonimester John  
Kunstforeningen Gl. Strand, foto udstilling  
Tivolihallen

April: Ceremonimester Leon  
Den Sorte Diamant  
Rabes Have

Juni: Ceremonimester Armand  
Frokost i privaten

August: Ceremonimester Krølle  
Skibsklarerergaard i Helsingør  
Café "Vindrosen" Aalsgaarde

Oktober: Ceremonimester Jack  
Thorvaldsens museum  
Restaurant Nytorv

December: Ceremonimester Erik  
Conventus Vulpes  
Frokost Rabeshave

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 10. januar 2007

Ceremonimester Erik havde inviteret ræveflokken til brunkål i privaten på Christianshavn, hvor vi mødtes kl. 12:00.

Der var desværre 4 fraværende idet Krølle, Jaks og Erling var sygemeldte og Per var til møde med Indenrigsministeren.

Den højt ærede Stormester overrakte på flokkens vegne en nydelig blomst til husets frue, Lisbeth.

Det havde for nogle af de Gamle Ræve, været en lidt lang, kølig og anstrengende rejse, så der var basis for en stille pilsner til at 'falde på plads' på!



# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



Inden middagen tog den afgående højtærede Stormester Niels ordet for bl.a. at takke for tilliden og det fine samarbejde med flokken og den ærede afgående Mester og for at overrække ”Rævenålen”, til den tiltrædende højtærede Stormester, som takkede for den udviste tillid og udtrykte sin vilje at vise sig tilliden værdig.

Den ærede nytiltrådte Mester Finn uddelte på vegne af den sygemeldte ærede Kassemester Krølle regnskabet for 2006.



I anledning af de to nytiltrådte (hhv. Stormester og Mester) blev der spenderet en flaske O.P. Andersson i ’inkit’ til middagen, som bestod af Erik og Lisbeths hjemmelavede brunkål med flæsk, pølse og hjemmebagt rugbrød. Og der til Limfjordsporter og den slags!

Alt i alt et godt og festligt måltid, som Erik og Lisbeth skal have megen tak for.

Snakken gik som sædvanligt livligt på kryds og tværs af bordet og efter en rum tid drog vi over til ”Stærkodder” på den anden side af kanalen, hvor vi fortsatte det gode samvær indtil det var tid til at finde vejen hjemad.

På vej til toget var der enkelte der snublede i ”Kanal Bodegaen”. Alle kom godt hjem.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 14. februar 2007

Ceremonimester John Dahl, havde sat os stævne ved Kunstforeningen Gl. Strand, Gl. Strand 48, kl. 12:00.

Mester Finn, Stormester Eyvind, Leon, Niels, Krølle og Erik mødte op.

Jaks ville støde til ved spisningen. Til gengæld kunne Erik ikke deltage i spisningen, da han skulle til en undersøgelse. Per var ikke dukket op, men vi troede han så ville komme til spisningen, men det gjorde han ikke. Olaf, Erling og Armand var sygemeldte.



*Olafur Eliasson*

Kunstforeningen havde arrangeret udstillingen "Lavaland" med værker af de to islandske kunstnere Jóhannes S. Kjarval (1885-1972) og Olafur Eliasson (f.1967), Kjarvals malerier og Eliassons fotografier og installationer.



*Jóhannes S. Kjarval*

Hos mig (Eyvind) var det malerierne, som vakte størst begejstring med deres smukke motiver og meget fine 'teknik'. Fotografierne var både pæne og nydelige, meen.....

Fra Gl. Strand gik vi til "Tivoli Hallen", hvor fhv. Stormester Jaks indfandt sig. Gensynsglæden var stor. Vi var alle glade for at se Jaks igen, han var (næsten) still going strong efter at have fået 'repareret' sit ene knæ!

Den ærede Ceremonimester havde reserveret "Konge Stuen" til os og her kunne John så sidde og trone under billederne af Dronning Alexandrine og Kong Chr.X .

Vi indtog en fremragende og tiltrængt frokost med god øl og brændevin –og stemningen var som sædvanlig i top!



# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



Efter spisningen stod vi på gaden og følte straks at vi var tørstige(?), hvor kunne vi få en påfyldning? Da der ikke var langt til "Huset" gik vi derhen, men der var baren ikke åbnet endnu. Så gik vi i retning af Nørreport for at gøre et pitstop i en kælderbeværtning i Nørregade, men der var også lukket! Derfra videre til hjørnet af Fiolstræde og Skindergade, men der var også lukket!

Men da vi nåede Københavns universitet viste det sig at Ceremonimesteren havde små glas og lidt "kloge" væske med i en plast pose, så der fik vi endelig et pitstop.

Til sidst endte vi (igen) på Nørreport Bodega. Jaks fulgte trop med 1 stok. Godt gået!

Vi tilbragte nogen tid i dette etablissement indtil det tyndede ud i tropperne, efterhånden som den enkelte satte kursen hjemad.

Ifølge et rygte forførte Stormesteren Eyvind den "bly" Mester Finn, så det blev meget sent før de kom hjem.

Endnu en god dag med Vulpes Veteres.

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 14. marts 2007.

**Ceremonimester John Dahl** havde arrangeret at vi skulle mødes ved Dansk Design Center på H.C. Andersens Boulevard 27, kl. 12:00.

Der var en specialudstilling om "Fem årtier med et fantastisk bildesign".

Finn, Per, Leon, Krølle, Olaf, Eyvind, Erik, John og Armand var mødt op.

Jaks ville dukke op til frokosten. Erling var sygemeldt og afbud fra Niels.



Der var nogle fine biler, som de fleste af os vel kun havde haft råd til drømme om at eje! Bortset fra Armand, som havde været så heldig engang at være den lykkelige ejer af en Citroën ID 19! Nå, men inden vi kom så langt havde de fleste af os haft en lang rejse så vi måtte styrke os med en enkelt bamse i DDCs forhal.

# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



*Formands stolen*

Udenfor havde Finn, Krølle og Eyvind truffet vor tidligere kollega Ole Blegvad(nu TVA), som var på vej hjem på cykel fra DR-byen, da man havde nedlagt arbejdet i protest over den adviserede fyring af 300 medarbejdere. Vi fik en kort snak med Ole bl.a. om elendighederne i DR-byen og vi gamle var vist enige om at det var godt. . . . . o.s.v.

Efter at have set de flotte biler og dvælet lidt i nogle danske design møbler gik vi over gaden til Rio Bravo.

Undervejs bød den ærede Ceremonimester på en tiltrængt forfriskning. Som tidligere nævnt stødte Jaks til her, mens Per måtte fortsætte til andre aktiviteter.



Der var flere af os der havde glæde os til stegt flæsk, men det kunne vi ikke få, selv om der var reklame for det på gaden.

For at få stegt flæsk skulle vi sidde i slyngelstuen, det fik vi først at vide da der var bestilt andet mad, godt smørrebrød med nogle fornuftige drikkevarer til og stemningen var i top.

Mester Finn er god til at ordne regningen, så han skal nok have titlen af Afregnings Mester.

Efterfølgende lagde vi vejen forbi Kanal-caféen, men der var fuldt hus(næsten), der mistede vi Erik.

De fleste af os andre fortsatte over til ”Diamanten” på Gl. strand, hvor vi hyggede os i en rum tid.

For første gang var der en af rævene der løb fra regningen, en Leffel øl, endda kassemesteren, det var flovt. Heldigvis var der en der havde penge tilbage, så det blev ordnet.

Efter et par glas tid, spredtes vi for ’alle vinde’.

Der var dog tre gamle fotografer, Finn, Eyvind og Jack, der nu skulle ud og fotografere i nattens mørke og forsatte derefter til Nørreports Bodega.



# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 11. april 2007.

Ceremonimester Leon havde sammen med Mester Finn udsendt en produktions plan for vores norm dag i april. Vi mødtes ved "Den Sorte Diamant", Søren Kierkegaards Plads 1, Kbh. K. kl. 11:30. Selv om datoen manglede i indkaldelsen, var alle klar over, at det er anden onsdag i hver måneden.

Fremmødte var Jaks, Leon, Finn, Erik, Krølle Niels og Eyvind.

Fraværende var Per(møde), John D.(Langeland) Armand, Erling(syg) og Olaf(rejse).

I "Diamanten" var der 3 udstillinger på programmet "Over Grænsen", "Sporet" og "Muld - Guld".

Det var en stor mundfuld.

Den første udstilling vi besøgte var en udstilling om gamle bøger, de var meget støvet, så det blev et kort besøg.



*Eyvind kigger på 3 D billeder*

Den næste udstilling var Det Nationale Fotomuseum udstillingen "Sporet". Med udgangspunkt i fotografiet konkrete spor fra fortiden. Udstillingens tyngde var lagt på fotografier fra perioden 1860-1920, der i dag indgår i Det Kongelige Biblioteks samling af fotografier.

En meget interessant udstilling. Det var fantastisk at alle de gamle billeder stod kniv skarpe. Der var 3D billeder hvor vi skulle bruge briller. En sjov virkning.

Efter at have set os 'mætte' gik vi ud i det forrygende flotte, men lidt kølige, blæsende forårsvejr, for kl. 13:00 at sejle med Havnebussen, med ankomst til "Operaen" kl. 13:10. Opera Chefen kunne desværre ikke møde op, som lovet, så Ceremonimesteren måtte frem med Fernet Branca i stedet for, mens vi nød udsigten over vandet mod Frederiksstaden og havnefronten i øvrigt.

13:27 stod vi på "vandvognen" igen og stod af ved Knippelsbro, hvorfra vi spadserede til Rabens Have i Langebrogade for at indtage en tiltrængt og udsøgt frokost med tilbehør.

Al den friske søluft giver en god appetit!



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Rabens have har ingen spisekort, men et skilt ude på gaden med menu og priser, indendørs en serveringsdame der kunne fortælle hvad vi kunne få at spise, men kunne ikke huske hvad priserne var.

Dette gav vores Afregnings Mester Finn problemer.

For første gang blev det foreslået at vi splittede regningen i lige store dele.

Var der nogle der betalte for meget???



Efter et par timers spisning (m.m.) forlod vi Rabens Have for at begive os ud i den store verden. Men kom i første omgang ikke længere end til en lille kældercafé i Overgaden oven Vandet, med servering uden for ved kanalen, hvor vi nød en enkelt eller blev det til to?



Derfra videre til Prinsessegade hvor vi hilste på vor tidligere kollega, Mogens Schwarzberg i hans lille butik. Han bor lige ved siden af Kafe Falken, hvor vi faldt ind. Alle genstande koster i øvrigt kun 15 kr. Der hyggede vi os så en god stund til vi skiltes for at drage mod de forskellige verdenshjørner. Igen en oplevelsesrig og god dag med de "game drenge (Ræve)!"

### Vulpes Veteres arrangement onsdag 9. maj 2007.

Ceremonimester Leon havde blæst til samling kl.12:00 ved den nye hoveddør til Ny Carlsberg Glyptoteket, Dantes Plads 7.

Vejret var nydeligt, lidt køligt, men vi kunne godt nyde "En Enkelt en" til velkomst udendørs!

Leon, Jaks, John Dahl, Krølle, Eyvind, Erik og Niels var mødt op. Niels kunne kun deltage i den kulturelle del af dagens arrangement, da han havde vigtige private gøremål om eftermiddagen. Afbud fra Finn(rejse) Olaf, Armand, Erling(syg). Per har ikke reageret.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### *Hvad tænker de på?*

De fleste af os så på franske malere fra omkring århundredeskiftet (1800/1900) med stor fornøjelse.



Mens andre besøgte udstillingen "The Real. Unnaturalis", som er skabt til Ny Carlsberg Glyptoteker af Erik A. Frandsen. Moderne eksperimenterende kunst sammen med antikkens figurer fra romerriget, 1. årh. e. kr..



*Homo*

### *Aqva Vita*

Alle samledes dog i vinterhaven til beundring af "Vandmoderen", af Kai Nielsen.



*Femina*

Efter således at være blevet beriget i ånden, krævede legemet nu sit, hvorfor vi begav os over på den anden side af gaden til Tivoli for at indtage en udsøgt frokost i "Søcaféen".





# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Jaks gav en bedstefar snaps, barnebarn nr.13 er på vej.

Der var godt øl og billig brændevin, så vi hyggede os rigtig. Servitricen var vældig sød, men måtte bestemt frabede sig den titulatur, da hun havde stået 3 år i lære som tjener!

Herefter udspandt der sig en heftig, men yderst venlig debat omkring emnet tjener/tjenerinde, lærer/lærerinde, skuespiller, sanger, pastor . . . .etc.

Vor søde tjener konkluderede at en servitrice kunne vi sikkert finde nede på ”Jernstangen” i Istedgade!

Eyvind spurgte os på et tidspunkt, hvad med DR i dag??

Herefter udspandt der sig en diskussion om DR i dag og vores gamle dag i DR.

Efter en god frokost begav vi os ned i Grøften, hvor Erik var den ædle giver af et godt glas øl.

Det var blevet til mere end ”five o’clock tea” time, da vi begav os hjemad.

### Vulpes Veteres arrangement onsdag 13. juni 2007.

*Det siges at uden damer er det knap så sjovt - - - -*



*Den gamle myte, har vi Gamle Ræve manet i jorden adskillige gange.*

Ganske rigtig, vi havde en rigtig hyggelig dag hos Ceremonimester Armand hjemme i privaten.

Dagen bød ikke på andre kulturelle oplevelser end det ”gode danske frokostbord”.

Armand havde igen fremtryllet en pragtfuld frokost.

Den halve Vulpes flok var mødt op, Eyvind, Leon, Erik, Olaf og Jack.

Resten var på ferie eller havde andre gøre mål.

Vejret var fint så der var dækket op i gårdhaven.

Stormesteren havde bevilliget en flaske snaps, som blev overrakt til Ceremonimesteren og straks blev den åbnet, så vi kunne smage den.



*Hvad tænker Leon mon på?*

# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



*Tvivleren*

En hyggelig frokost, hvor alverdens problemer blev ordnet også DR's.  
Vores egen økonomi ordnede Armand, da han ikke ville have penge for mad og drikke.



En hyggelig dag og tak for mad Armand.

*Det gik hvis meget godt*

### **Vulpes Veteres arrangement onsdag den 11. juli 2007.**

Den ærede ceremonimester Per havde indkaldt os til at mødes i Dragør, for enden af Strandgade kl. 11:00.

Leon, Finn, Eyvind, Jaks, Krølle, Armand og Per var mødt op.

DMI havde varslet 'dårligt' vejr, men da vi mødtes skinnede solen mellem de drivende skyer og temperaturen var rimelig.



Vi gik tilbage ad Strandgade til tingstedet og fandt et par bænke hvor vi kunne sidde i ro og mag. Per serverede 'en enkelt en' – eller to! – samtidig med vi nød synet af de gamle huse, de toppede brosten, blomsterne og det idylliske miljø i det hele taget.

Jeg tror Per havde satset på museet var åbent, men det var det ikke! Men vi begav os på en spadseretur ad de gamle gader og stræder hvor stokroserne blomstrede om kap!

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Hvorfor skulle vi til Dragør?  
Selvfølgelig fordi Per havde tilknytning dertil.

Per viste os sin onkels gamle blå iskage hus  
hvor Per som barn havde sovet og solgt de  
første Frisko is med chokolade stykker i.



Til sidst havnede  
vi på Færgevej 1  
Café Espersen.

Desværre tror jeg at onsdag er det man der på  
stedet vil kalde en slags 'ruhetag'.



*Flokken foran Pers første forretning*

I hvert fald levede dagens menukort ikke op til det, man bliver præsenteret for på caféens  
hjemmeside. Bl.a. var det ikke muligt at få serveret ost! I øvrigt fandt vi det også  
bemærkelsesværdigt at 'en ½ vand' kostede det samme som ½ liter fadøl, kr. 38.-!

Nå, vi fik da stillet sulten og tørsten og snakken gik.

Det var jo nogen tid siden vi sidst havde været sammen med Per og Finn.

Efter et par timers tid var der oprud og nogen af os havde et pit stop på Brasserie X-tra hvor de  
også serverede noget fortrinligt fadøl.

## Vulpes Veteres arrangement onsdag den 8. august 2007.

Hvad er en Skibsklarerergaard ???

Det skulle vi lære mere om i Helsingør hvor Ceremonimester Krølle havde indkaldt til møde.  
Otte Vulpes mødte op, Leon, Finn, Jack, John, Niels, Armand og Erik. Per kom til frokosten.

Helsingør var i flere århundrede berygtet og verdensberømt  
for sin særegne Øresundstold, en afgift, som hvert skib,  
der passerede Øresund, måtte betale til den danske konges  
egen kasse (senere til den danske stat).

At de danske konger kunne gennemtvinge og opretholde  
denne told, lå dels i deres voksende magt, især over for de  
overmægtige og kapitalstærke Hansestæder, og dels i at  
selve skibsfarten gennem et så vigtigt stræde som Øresund  
til det givtige Østersømarked, der støt voksede.

At Øresundstolden samtidig gjorde Helsingør til en af landets rigeste købstæder skyldes  
udelukkende den handel, der fulgte i kølvandet på de mange skibe, der måtte gøre et ufrivilligt  
ophold i sundtolds byen.

Her kommer skibsklarererne ind i billedet.



# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



For en entre på 30 kr. fik vi en guide med der kunne fortælle en masse om huset og Skibsklarerer.

Det var en stor mundfuld, så vi glædede os til den forloren skildpadde som vi skulle indtage i Cafe "Vindrosen" i Aalsgaard.

Der var ingen der kendte den rigtige adresse, så vi skulle bare følge Ceremonimesteren. På vej til Cafe gik det op for os alle, at Cafe "Vindrosen" var hjemme i privaten hos Krølle. Der snød han alle Vulpes.



Det skulle være en 75 års fødselsdags frokost, som krølle ikke kunne fejre sidste år.

Normalt ville vi have en lille ting med, men her stod vi med ingen ting, **snydt.**

En dejlig silde mad, med snaps, derefter skildpadde.



Vi havde en rigtig hyggelig dag, det kunne måske være, at vi skulle besøge Cafe "Vindrosen" en anden gang.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 12. september 2007

Den ærede Ceremonimester Armand og den ærede Mester Finn havde i nært samarbejde arrangeret at vi skulle mødes ved **Møntporten** på Frederiksborg Slot i Hillerød kl. 11:15.

Der var tilsyneladende nogen uenighed om hvilken af slottets mange porte, der var Møntporten, men det lykkedes at få styrken samlet.

Gensynsglæden var stor. Især var det godt igen at se Erling blandt os. For de fleste af os havde det været en rimelig lang rejse til Hillerød, men det lykkedes os at komme til hægterne igen efter vi havde haft lejlighed til at styrke os på en Fernet Branca (eller to!).



Fremmødte var Finn, Jaks, Krølle, Armand, Erling, Eyvind, Leon og Niels.

Erik var blevet syg og det var ikke lykkedes at få kontakt til John D. Olaf havde meldt fra. Da han havde det skidt med ryggen, men Per var så sød at hente Olaf og tage ham med, så de to deltog i spisningen.

Solen skinnede og det var pænt vejr selv om der var lovet regn.

Vi begav os til Det Nationalhistoriske Museum, hvor det lykkedes Finn at få arrangeret, at vi kom ind på en meget billig ”fællesbillet”.

Formedelst 20 kr. kunne man leje en slags i-pod, hvor Lars Bom(?) guidede os igennem de mange lokaliteter, 82 i alt. Det var et udmærket tiltag så man fik forklaret noget om en stor del af de ting og sager, som befandt sig i de forskellige rum.

Således også i Slotskirken hvor der blev fortalt om det berømte Compenius Orgel fra 1617 og dets 1001 **orgelpiver** (!) hvilket betyder orgelpiber. Jo, den danske sprog er en svær en!



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Klokken nærmede sig 13 og de fleste af os var vist nok kommet til lokale nogle og tredive. For mit eget vedkommende var jeg (Eyvind) nu også ganske mæt på visuelle og auditive indtryk, hvorimod maven knurrede kraftigt.

Der var bestilt bord til os på Spisestedet Leonora, hvor vi fik en fin betjening, god mad, god snaps og godt øl.

Under spisningen skulle vi vælge Ceremonimestre for oktober og november. Jaks meldte sig på banen og varetager jobbet for disse to måneder. Hvad angår december måned var det vores bestemte opfattelse at det er Eriks måned. Men da Erik ikke var til stede vil Stormester Eyvind følge op på dette.



*Skål*

Nogle udtalte endvidere ønsket om at ændre reskriptet således at man kun skal være Ceremonimester for én måned ad gangen. Der imødeses derfor forslag om denne reskriptændring til førstkommende Conventus Vulpes. Efter således at have hygget os i et par timer skiltes vi og drog mod de hjemlige kyster; nogle dog med et enkelt pit-stop på Slotskroen. (Der var ret langt at gå til stationen!)

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 10. oktober 2007

Vor ærede Ceremonimester og fhv. GM Jaks havde indkaldt til samling ved Thorvaldsens museum.

De fremmødte var Leon, Eyvind, Krølle, Per, John, Finn, Erik og Jack. Desværre var Niels, Erling, Armand og Olaf forhindret.



*Arbejdsgangen i hvordan man laver en statue*



Efteråret havde sneget sig ind på os, men vejret var usædvanligt mildt og venligt, så vi mødtes uden for hvor Jaks bød os velkommen med et 'lille glas' (som vor tradition byder)!

Ved du hvordan man laver en marmor statue? Stod der i indkaldelsen. Der var ingen der havde noget forslag. Ceremonimesteren kunne fortælle at i museets kælder, var en opstilling med figur og værktøj, hvor man kunne se arbejdsgangen.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

I kælderen var der også den Aktuelle udstilling ”Hvide Krist – Thorvaldsens Religiøse Motiver”



Udstillingen startede med et kig gennem flere rum, for enden stod en figur af Kristus.

Man var lige ved at blive religiøs.



Fra kælderen gik vi på første sal hvor Thorvaldsens malerisamling var udstillet, samt hans antiksamling med ægyptiske, græske, etruskiske og romerske oldsager.



På museet kunne vi låne en ”i-pod-guide” gratis i stil med den, man kunne leje for 20 kr. på Frederiksborg Slot. Til gengæld virkede den på Frederiksborg Slot i alle rum, hvor i mod den her, som var gratis, kun fungerede i stueetagen!



Et støvet museum, kan give en tør plet i halsen, det første vi bestilte på restaurant ”Nytov” var drikkevarer. Derefter en hyggelig frokost, selv om tataren var tør.

Under frokosten afslørede Jaks hvad de 3 gratier står og laver! (De rafler og de har ’bar røv’ alle tre!!)

Planen var at vi skulle hen i Vor Frue kirke, efter frokosten, for at se Thorvaldsens Kristus figur samt de 12 apostle.

Et af Thorvaldsens hovedværker, der blev påbegyndt i 1820 i Italien og afsløret i Vor Frue kirke i 1839.

Dette blev droppet da det var blevet for svært at finde kirken.

Vi vandrede i stedet ned ad Strædet hvor vi faldt ind et sted for at få slukket tørsten.

# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Det var ikke et videre venligt sted. Tjeneren talte kun engelsk, det syntes vi ikke var noget problem, men attituden virkede uvenlig og det hele kulminerede, da det forventedes at vi betalte samlet. Alt andet var umuligt! Så vi kom hurtigt der fra igen og nogle af os fortsatte ud i verden og havnede på Café Nick i Nikolajgade, hvor der var en hel anden venlig og hyggelig atmosfære, så der blev vi en stund! – og fik igen styr på stort set hvad og hvem som helst!

### Vulpes Veteres arrangement onsdag den 14. november 2007.

Niels, Leon, Finn og Jack mødes på Nørreport station for at tage toget til Roskilde.

Finn havde aftalt, at Eyvind skulle hente os på stationen.

Eyvind kom for tidligt. Men stod så og indsnusede lidt af atmosfæren fra denne gamle jernbaneperron, som bragte mange minder frem, om de gode drengear, han havde haft på bondegården i Mannerup. Toget der kom majestætisk brummende ind på perronen og straks efter høre den gamle, velkendte lyd af dørene, som åbnedes i waggonerne og passagererne myldrede ud.



Velkomstdrink

Nå - - - - - r,  
det var på  
Stændertorvet  
kl. 11.30 hvor  
den Ærede  
ceremonimester  
og fhv. GM,  
Jaks, havde sat  
os stævne.



Eller er det Eyvind i forklædning, der kigger efter toget

Det var tydeligt at gensynsglæden var til at få øje på, da de Gamle Ræve (Vulpes Veteres) mødtes! – i forventningen om nogle gode timers samvær.

Først måtte Jaks fortælle hvorfor at et kunst tidsskrift kunne hedde ”Victor B. Andersens maskinfabrik” til Per, Eyvind, Finn, Krølle, John D., Leon, Niels, Armand og Erik. Erling var på ferie (Lanzarote?) og Olaf er grounded for tiden p.g.a. sin dårlig hofte.

Redaktør Kenn André Stillings tidsskrift skulle trykkes i Ringkøbing, der var en maskinfabrik med en Fabrikant der hed Victor B. Andersen. Denne fabrikant gav tilladelse til at bruge navnet mod han skulle leverer et indlæg i hvert nummer. Deraf navnet.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Efter en ”velkomstdrink” gik vi indenfor på Roskilde Museum for Samtidskunst, som havde en udstilling om Redaktør Kenn André Stillings tidsskrift ”Victor B. Andersens maskinfabrik”.

Det eneste som vi ved om Victor B. Andersen er at han altid går med stok og havde derfor doneret et antal stokke til udstillingen. Den venlige dame i receptionen anbefalede os alle på det varmeste at låne en stok, hvilket vi naturligvis gjorde.



På udstillingen fik vi dokumentation for at tidsskriftet er udkommet siden juni 1975 til i dag og havde inspireret til Cafe kulturen. Cafe Sommersko, Cafe Victor og Cafe Dan Turell.



På første sal var udstillet Redaktørens forskellige arbejdsrum, inspirations rum, redaktion med telefaks og skrivemaskine m. m..

En interessant og ikke mindst et meget morsomt og ”skævt” univers at komme ind i.

Efter behørigt at have afleveret spadserestokkene med tak for lånet, begav vi os til Bryggergården i Algade for at spise frokost. Der var god mad, venlig kvindelig betjening og kvaliteten taget i betragtning var priserne rimelige! Hver især fik vist hvad han havde behov for af både vådt og tørt!

Da det blev tid for opbrud, var ”spærretiden” for benyttelse af mimrekort til jernbanen indtrådt, så dem der benytter kort måtte vente til kl. 17, nogle af os andre var naturligvis solidariske. Vi satte os ind i den tilstødende salon hvor vi fordrev tiden med noget godt øl og hyggeligt samvær! – Det havde atter været en god dag hos de Gamle Ræve, Vulpes Veteres.

# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



*Flokken i Redaktør Kenn Andre Andersens Maskinrum*

### Vulpes Veteres arrangement og Conventus onsdag den 12. december 2007

Erik var traditionen tro CerimoniMester i denne søde julemåned og han havde sat os stævne på DAC – Dansk Arkitektur Center, Gl. Dok, Strandgade 27 B, kl. 11:30 til udstillingen ”MAD in China”

Vi mødtes uden for i det kølige decembervejr hvor Erik bød på en forfriskning (eller var det to?).

Vi var mødt 8 mand. Erling, Erik, John D., Eyvind, Krølle, Finn, Niels og Leon. Jaks var optaget af undervisning, men ville møde os til Conventus.

Afbud fra Per, Armand og Olaf. Indenfor blev vi budt velkommen af søde og venlige mennesker og endnu en gang havde Finn succes med at vi kom ind på særdeles favorable vilkår!



# VULPES VETERES

## Oplevelser & Møder



MAD in China var en interessant udstilling, som brød en del med min "traditionelle" opfattelse af arkitektur; det er jo nok fordi man ikke er helt ung længere. Men der var mange imponerende projekter og man kunne godt blive lidt bange for om de ville skvatte omkuld, når de blev rejst!

Efter 'Mad In China' skulle vi afholde vores årlige Conventus og det skulle endnu engang foregå i Rabes Have, Langebrogade 8; så der lå en lang spadseretur foran os og vi valgte at foretage et pit-stop i "Falken" (alle genstande kr. 15.-!) i Prinsessegade.

Her hilste vi igen på vor tidligere DR kollega Annelise Lind. Vi spenderede en omgang på os selv! Inden vi begav os videre til Rabes Have, hvor vi mødte Jaks. Vi afholdt Conventus i.h.t. den i forvejen udsendte dagsorden.



# VULPES VETERES



## Oplevelser & Møder

Referatet fra Conventus er udsendt af Stormester Eyvind.













Den væsentlige ændringen var ændringen af § 3 i Reskriptet, Ceremonimesteren blev valgt til en måned af gangen, oprindelig 2 måneder.

Den ny Mester blev Leon. Da kontingentet blev det samme i det nye år, var der straks nogle Vulpes der rev pengene frem og betalte til Kassemester Krølle.

Efter Conventus, som blev afviklet i god ro og orden var tiden kommet til det kulinariske. Erik havde fået arrangeret en buffet, som blev ledsaget af bl.a. Limfjords Porter og andre udsøgte drikkevarer. Og vi spenderede en tremaster O.P. Andersson på os selv!

Da vi havde siddet og hygget os nogle timer var det tid at bryde op, men på vej til Metro og den slags, måtte vi dog have et ophold (igen) på "Falken" og for nogle af os var det vist nok lidt sent inden vi fandt den hjemlige arne. Men hva'; det er jo kun Jul en gang om året!

### Vulpes Veteres stiftet den 28. februar 2001

		
John D. 29. Januar 1938	Armand 19. Februar 1930	Leon 27. Juli 1931
		
Eyvind 6. Februar 1936	Niels 20. Februar 1939	Jørgen 22. August 1931
		
John J. 10. Februar 1941	Erling 30. Marts 1939	Olaf 10. Oktober 1934
		
Erik 16. Februar 1940	Finn 1. Juni 1938	Per 6. November 1935