

VULPES VETERES

Oplevelser & Møder



2006

Januar: Ceremonimester Finn
Jorden se fra Oven,
Mexicans frokost hos Papa's

Marts: Ceremonimester John
Post og Telemuseum,
Frokost "Café Hovedtelegrafan"

Maj: Ceremonimester Erik
Københavns Bymuseum
Frokost Restaurant Frida's

Juli: Ceremonimester Per
Køge museum,
"Leonardo da Vincis Magiske Maskiner"

September: Ceremonimester Erling
Tekniskmuseum,
Frokost Helsingør lystbåde havn, nord.

November: Ceremonimester Krølle
Under Christiansborg
Kanal Cafe'en

Februar: Ceremonimester John
Frokost Erik i Kanal Cafeen.
Den 28 februar 5 år fødselsdags fest hos Armand

April: Ceremonimester Krølle
Bel-Etagen Christian VIII's Palæ Amalienborg
Frokost "Cafe Fremtiden"

Juni: Ceremonimester Olaf
Skolemuseet
Frokost Cafe Nytorv

August: Ceremonimester Erik
Christiania

Oktober: Ceremonimester Finn
Arbejdermuseet, Rober Capa foto.
Frokost i "Ølhalle"

December: Ceremonimester Erik
Galleri Helth
Conventus og frokost Rabeshave

Vulpes Veteres arrangement onsdag den 11.januar 2006 kl. 12:00

Ceremonimester Finn Albrechtslund.

Vi mødtes ved det gamle Daells Varehus,
Fiolstræde 7 for at se udstillingen

"Jorden set fra himmelen".

Vi var mødt 11 mand op! John D. var på
ferie og Erling Holm deltog for første
gang.

Udstillingen viste 120 plakat-store
fotografier af lokaliteter rundt på hele
jorden set fra 'himlen', af den franske
fotograf Yann Arthus-Bertrand. Det var
fremragende billeder, som vist nok betog
os alle, selv om nogle havde set
udstillingen, da den sidst var i København
2001.



VULPES VETERES

Oplevelser & Møder



Efter øjnene havde set sig mætte, var det nu mave's tur og vi satte kurs mod den mexicanske restaurant "Papa's" i kælderen på hjørnet af Skindergade og Fiolstræde. Der sad vi så et par timer og hyggede os med dejlig mexicansk mad m.m.

Nogle af os satte senere kursen mod 'Long John' på Købmagergade hvor vi hyggede os et par timer inden vi hver især satte kursen mod nærmeste S-tog eller Metro station.
Eyvind, 005.



Niels's første møde som stormester. Erling bydes velkommen.

Vulpes Veteres arrangement onsdag den 8. februar 2006 kl. 11:45

Ceremonimester John Dahl.

Vi var Jaks, John D., Finn A., Olaf, Armand, Per og Eyvind. Niels var på ferie på Gran Canaria, Erik og Erling var utilpasse og Krølle var i Jylland til barsel.



John havde arrangeret at vi skulle mødes ved "Kunstforeningen" Gl. Strand 48 for at se en særudstilling af "Emil Nolde i Sydhavet", billeder fra 1913-14, da han deltog i en etnografisk ekspedition. Jeg synes det var en meget interessant udstilling, da den var så mangfoldig i sine udtryk. Nogle billeder talte meget til mig og andre stort set ikke!



VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Efter at have beset udstillingen vandrede vi i nogenlunde samlet flok over til 'vores venner' på Kanal Kaféen. Straks man kom ind i lokalet kunne vi brillebærere ikke se en s . . . ! Der var SORT af mennesker, tæt og fugtig luft og en stemning, som var helt i top. Og det var bare en onsdag middag ved 13:30 tiden! Men vi blev fint bænket og der kom mad og drikke på bordet.

Undertegnede havde lige holdt min 10-års fødselsdag for syvende gang, så der var gave, billeder og hyldest. Jo, stemningen var i top.

Og det var den også, da vi nogle timer senere begav os over til "Diamanten" Gl. Strand 50 hvor vi fortsatte den hyggelige snak (også med servitricerne) et par timers tid endnu – inden vi begav os mod de hjemlige kyster.

Eyvind, 005.



Vulpes Veteres 5-års fødselsdag tirsdag den 28. februar 2006.

Vi havde besluttet at vi ville fejre vores 5-års dag som et særarrangement PÅ dagen.

Armand var som sædvanlig gæstfriheden selv og havde sagt at han ville lave maden og at vi kunne spise den hjemme hos ham!!

Så vi mødtes **ALLE 12 mand!!** (så det var på mere end én måde en historisk dag) hos Armand i Hvissinge kl. 13:00.

Det var som sædvanligt når Armand er på banen **DEJLIG** mad; sild, forloren skildpadde og gammel ost – og der var øl, snaps, sherry og gammel rom så hatte passede!



Den højtærede Stormester Niels opkrævede kr. 50.- i garderobeafgift pr. snude og så spenderede 'kassen' i øvrigt.

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Fhv. Stormester Jaks havde gjort et kæmpe arbejde med at samle billeder fra vores glørværdige bedrifter. På hhv. tryk i en A-4 mappe og så en cd-rom til hver af os. Per havde medbragt en video projektor og en bærbar pc så alle billederne kunne komme op væggen og vi kunne alle nyde dem og grine af os selv sammen.



Det var et fint indslag og i det hele taget synes jeg det var en fødselsdagsfest, som var os gamle drenge værdig!
Efter adskillige timers forløb var vi nogle, som kappede en bus 166 med kurs mod Glostrup station. John D. kendte et hyggeligt etablissement, hvor man kunne købe div. drikkevarer og få en pot billard. Og det gjorde vi så!
Eyvind, 005.



Vulpes Veteres arrangement onsdag den 8.marts 2006.

Ceremonimester John Dahl (ass. Erik og Eyvind).
10 mand var mødt op, fraværende var Per (best.møde) og Erling(sygehus).

Vi skulle mødes ved Post og Telemuseum, Købmagergade 37, 1012 Kbh.K., kl. 11:45;



VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Den assisterende Ceremonimester, som i dette tilfælde var Mester, havde af uransagelige grunde anført nr. 57 i indkaldelsen, så der var nogle, som gik 'forkert' – men efterhånden kom der samling på tropperne!;

Vi begav os indenfor således at Erik (som aftalt) kunne indsamle menu ønsker og aflevere dem i "Café Hovedtelegraf" således at maden ville være klar når vi dukkede op!

Og så kunne vi kaste os over museets samlinger af stort og småt. Det var meget interessant.



Var det nr. 37 eller 57



Der var en særudstilling om luftskibe. Den 14. maj 1931 gik Danmark i stå, da verdens største luftskib Graf Zeppelin besøgte Danmark og blev modtaget af tusindvis af mennesker. Luftskibene blev i sin tid naturligvis også brugt til postbefordring og bl.a. derfor var denne udstilling relevant for et postmuseum. Men udover det var der mange originale genstande udlånt fra Zeppelin Museum Friederichshafen.

Museet i øvrigt var naturligvis også fyldt med en masse effekter, uniformer, køretøjer, frimærketrykkeudstyr, stempler(!), postkasser, posthorn etc.etc. . . . kort sagt en guldgrube for nogle Gamle nysgerrige Ræve.

Da klokken nærmede sig 13:30 var vi blevet ømme i fødderne(?) og sultne og tørstige så vi begav os op på 5. sal til caféen.



Der blev tonen slået fint an idet værtinden, Denise som er tidligere nabo til Erik, spenderede en omgang brændevin til de trøtte Gamle Ræve! –(ikke for at forklejnne Denises gæstfrihed, men jeg kunne have Erik mistænkt for at være den ædle giver?!).

Nå, men vi fik noget god mad og passende drikkevarer og snakken gik lystigt over bordet samtidig med at man kunne nyde udsigten over København i det flotte vejr idet der er panoramavinduer næsten hele vejen rundt.

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Ved bordet ved siden af os sad nogle herrer, som så ud til at tilhøre samme segment som os og vi blev enige om at det nok var nogle 'gamle' KTAS/TDC folk. Fhv. Stormester Jaks kunne ikke styre sin nysgerrighed, så gudskelov spurgte han dem, det viste sig, at det var et brolæggerlaug!, eller noget i den retning. De hyggede sig også gevaldigt kunne vi både se og høre.

Timerne gik og vi fik efterhånden stillet både sult og tørst. Nogle af os forlagde derefter residensen til etablerementet 'Long John', som ligger et stenkast fra museet. Der fortsatte 'debatten' for nogle af os til lidt ud på de små timer! – Igen en god dag sammen med Gamle Ræve.

Eyvind, 005.



Vulpes Veteres arrangement onsdag den 12.april 2006

Ceremonimester Krølle.

Det var lige før vi for anden gang i vores 5-årige historie skulle møde fuldtalligt op med 12 mand, men desværre måtte Finn melde afbud dagen før, da varmtvandsbeholderen i sommerresidensen i Asserbo var gået sig en tur og ville blive udskiftet onsdag formiddag!

Nå, men Krølle havde sat os stævne kl.11:00 ved fontænen i Amaliehaven. Dér fik vi sagt dav til hinanden og Krølle bød på "En enkelt", som dog blev til flere. Og godt for det, for det var en usædvanlig våd, kold og blæsende april formiddag.



*Må jeg blande mig.
Nej det er kun for mænd*



*Jeg er mand
Må jeg få "En Enkelt" en*

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Kl. 11:30 befandt vi os i Chr. VIII's palæ på Amalienborg hvor vi formedelst 30 kr.(pensionistpris!) skulle deltage i en rundvisning med ledsagende foredrag (men uden indlagte sange!) i de danske kongers kronologiske samlinger.



Først med skåne sko

Det var meget interessant at se gamle de (restaurerede) lokaler og vores rundviser talte som et vandfald (i ordets positive betydning) i godt en times tid. Især synes jeg det var spændende at stifte bekendtskab med Nicolai Abildgaards evner som indretningsarkitekt.



Galla salen i Christian VIII's Palæ

Men jeg tror vores 'gamle' ben var blevet lidt trætte, så vi satte kursen mod "Fremtiden", Skt. Annæ Plads 22 hvor der var bestilt bord til os kl. 13.

Det var en fortrinlig, ikke overdådig, frokost. I anledning af den tilstundende højtid var der basis for at indtage en enkelt påskeøl (eller to) m.m.

På et tidspunkt ringede Finn og beroligede os med at varmtvandsbeholderen igen var 'på plads' – og der kunne igen ånde fred og idyl i Asserbo.

Efter således at have tilgodeset både mave og gane i nogle timer, var vi nogle stykker, som 'forlængede' hjemturen med et pit stop på "Brooklyn" i Toldbodgade.

Der fik vi også snakket noget mere Påske og drøftet de aktuelle fiskerinoteringer inden vi så småt spredtes i forskellige retninger.

Efter endnu en god og hyggelig dag sammen med gamle kolleger og venner.
Eyvind, 005.

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Vulpes Veteres arrangement onsdag den 10. maj 2006

Ceremonimester Erik.

10 Ræve var mødt op.

Per og Erling havde meldt afbud.

Det var en fantastisk flot forårsdag, solskin fra en skyfri himmel, næsten ingen vind og omkring de 20 grader i skyggen.

Havde man vist, det ville blive så flot vejr, ville man helt givet havde lavet et arrangement af en anden karakter, måske i det danske forårslandskab eller hvad ved jeg. Men vejret kan man heller ikke spå om!

Erik havde efter en grundig research planlagt vi skulle mødes ved Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59, hvor der bl.a. er en særudstilling om H.C. Andersens Kjøbenhavn.

Som det er tilfældet med de fleste museer og samlinger var der også her ALT for meget! Det er min subjektive vurdering naturligvis, men efter ca. en times vandring kan jeg ikke kapere mere, hverken mentalt eller fysisk(ryggen).

Men uanset det, var det fint samlet og eksponeret lige fra kælderen og op til 2.sal!!



Derefter begav vi os til fods mod ”Fridas” på Gl. Kongevej 5, hvor Erik havde bestilt bord til os.



Undervejs gik vi gennem Bagerstræde for at beundre nogle smukke, gamle huse fra før verden gik af lave, og var inde i nr. 6 hos Lundgreen V.I.P., som handler med alskens italienske specialiteter inden for det kulinariske. Vi fik en smagsprøve på noget lækker skinke og så os om i lokalerne! –

Det virkede som en oplagt lokalitet for et spisearrangement!! Og sikke en masse vine!

Nå, men godt sultne og ikke mindst

tørstige nåede vi frem til Fridas, hvor en meget venlig, yngre servitrice tog imod os. Og vi fik både det ene og det andet; og hyggede os gevaldigt nogle timers tid.

En minoritet af os havde senere et enkelt pitstop (på vejen til jernbanen) på Bryggeriet ved siden af Tivoli. Der kunne man jo sidde udendørs og følge den livlige trafik. En masse mennesker havde jo fundet ud i det gode vejr. Som sædvanlig når de Gamle Ræve er samlet havde det været en god dag!

Eyvind, 005



VULPES VETERES

Oplevelser & Møder



Vulpes Veteres arrangement onsdag den 14.juni 2006

Ceremonimester Olaf.

Det var sidste Skoledag før Ferien saa Overlærer Jensen havde sagt at vi kunde møde lidt senere i Dag, saa vi mødtes kl. 11½ Form. i Skolen, som ligger i Raadhusstræde nr. 6. To af Eleverne kom for sent, de sagde at Broen var oppe! Erling og Erik var sygemeldte og Finn var allerede taget paa Ferie med sin Mor!



*Hvis man kiggede efter pigerne
Kunne man faa af spanskrøret*



Vi startede med at faa genopfrisket nogle af de Ting og Sager vi havde været igennem i Løbet af Skoleaaret; Sløjd, Fysik, Gymnastik og den slags.

Vi endte oppe i vores Klasseværelse ved de go'e gamle Pulte og vi afsang 1ste Vers af "I alle de Riger og Lande" saa godt vi nu kunde uden Sangbøger for de var lagt væk for Ferien, ligesom alle Blækflaskerne og Penne og Penneskafter, som stod fint samlet oppe paa Skabet.

Det var ogsaa morsomt igen at se de store Anskuelsesbilleder hvor man kan se hvordan folk levede f. Eks. i Bronzealderen. Det siges at til næste Aar vil Statens Filmcentral komme og vise os rigtige Tonefilms bl.a. om Livet paa Hjerl Hede i gamle Dage. Men lad os nu se! Naa, men Tiden gik jo og Sulten begyndte at melde sig og da det som sagt var sidste Skoledag før Ferien havde vi ikke Madpakke med, men skulde spise nede i Spisekælderen paa Hjørnet. Der fik vi nogle dejlige Madder og nogle drak Skummet- mens andre flottede sig og drak Sødmælk! Vi fik efterhaanden stillet baade sult og tørst og efter et Par Timer ønskede Overlærer Jensen os alle en god Ferie. Men da vi alle er Spejdere og med i den samme Rævetrop mødes vi allerede igen i næste maaned i til det faste Møde.

VULPES VETERES

oplevelser & Møder



Inden vi gik hjem satte vi os oppe paa Torvet i det fine Vejr og nød Udsigten og et Glas eller to!
Eyvind, 005

Vulpes Veteres arrangement onsdag den 12.juli 2006

Ceremonimester Per.

Per havde sat os stævne ved Køge Museum kl. 11:00. Vi var syv ræve mødt op. Foruden ceremonimester Per, var det Niels, Erik, Eyvind, Leon, Erling og Olaf. Resten af flokken var på ferie.

På museets flyer kan man læse: "Den verdensberømte Leonardo da Vinci (1452-1519) var kunstmaler, arkitekt, ingeniør, videnskabsmand og opfinder. Et svævefly, en helikopter, en faldskærm, en robot og kuglelejer er nogle af de magiske opfindelser, der viser, at den geniale multikunstner var langt forud for sin tid. Køge Museum udstiller ca. 40 modeller af Leonardo da Vincis fantastiske opfindelser, hvoraf flere er interaktive. Maskinerne, der er udført som nøjagtige modeller i træ, er fremstillet i Italien." – Udstillingen var ikke ret stor, synes jeg, men nydeligt sat op i hyggelige lavloftede lokaler. –



VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Det var fantastisk flot sommervejr, så den efterfølgende frokost blev indtaget ude foran ”Guldfisken” på havnen.



Selvom vi ikke var så mange gik snakken på kryds og tværs og det var hyggeligt samvær i gode omgivelser og varmt og godt vejr. – Og som et kuriosum skal det nævnes at til/fra spisestedet krydsede vi en jernbaneoverskæring med ”kling-klang” og bomme, der gik ned og op (ligesom da de gamle ræve var hvalpe) og vi måtte stå og vente ” i timevis” til togene havde passeret. Jeg tror vi alle fik trykket lidt på nostalgiknappen!

Eyvind, 005

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Vulpes Veteres arrangement onsdag den 9.august 2006

Ceremonimester Erik.

Ceremonimesteren havde allieret sig med sin gode ven/bekendt læge Knud Josefsen, som ville give os en eksklusiv rundvisning i fristaden Christiania på Christianshavn.

Vi, 9 Ræve, mødtes ved indgangen til Christiania kl. 11:30.

Knud Josefsen er medstifter af FFC - Foreningen til forberedelse af Christianiafonden - ved en masse om Christiania, hvilket hurtigt gik op for os, hvad enten vi nu hver især er for eller imod bevarelsen af Christiania.



Vi kom langt omkring og for min del blev jeg overrasket over så velfungerende det egentlig er.



*En Christianit fortalte at hendes hus skulle rives ned inden 1.februar 2007.
Huset lå på pæle ud over voldgraven.*

Vejret var med os og vi travede i et par timers tid rundt, ud og ind og op og ned.

Jeg synes der var nogle idylliske perler i mellem, især ned ved vandet, plus den gamle ridehal, som har en fantastisk tagkonstruktion.

Efterhånden var der vist nogle gutter, som var både sultne og ikke mindst tørstige, hvorfor vi satte kursen mod Café Nemoland.

Det var et meget nydeligt etablissement, hvor jeg havde oplevelsen af at bevæge mig ind på en eller anden græsk taverna med en masse blomster, flere af eksotisk tilsnit. Med bænke og borde i den (som jeg opfatter den) lyseblå (græske) kulør.



Vi fik alle noget til både maven og ganen.

VULPES VETERES

Oplevelser & Møder



Inden da havde vi sagt pænt farvel til Knud Josefsen, som hastede videre til andre gøremål. Efter således at have mæsket os drog nogle af os videre til andre sysler, mens andre tog med Erik hjem til en kop kaffe m.m.

Som sædvanlig når vi er på de kanter (Christianshavn og omegn) viser Erik hvilket gæstfrit menneske han er! Det var en god og fin dag, hvor man fik én på opleveren og ca. 2 dages motion. Men det er godt, når man kan.
Eyvind, 005



Stormester Niels holder tale for Leon, der blev 75 år i juli.

Vulpes Veteres arrangement onsdag den 13. september 2006

Ceremonimester Erling (debut),

Havde indkaldt os til møde ved Danmarks Fly Museum i Helsingør kl. ca. 11, det viste sig at være Teknisk museum.

Der var mange afbud denne gang. Ferierejse, sejlads i fremmede farvande, 'tjenesterejse', bowling og sygdom m.m. Så vi var kun 5 mand, der mødte op.

Vejret var som sædvanligt fint, så Erling serverede 'inkit' uden for i det fine solskin; hvorefter vi begav os inden døre.

Det er en enorm samling, Teknisk Museum efterhånden har fået stablet på benene.



Et lille stop før vi gik ind på museet

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Vi skulle se Danmarks Flymuseum og derfor begyndte vi med hvordan fuglene kunne flyve, så hvordan mænd hopper ud fra klipper og tårne, med en lille fjer på og endte med de nyeste flyvere. Alt andet lige synes vi, at det mest imponerende var, at man har fået et SAS Caravelle rutefly ind i en af hallerne.



Erling forklare om katapult sædet



Krølle skulle prøve simulatoren

Vi synes det er ret imponerende, helt ned i de små detaljer. Bl.a. takket være en 'hær' af frivillige entusiaster, hvor af jeg blot skal nævne vor 'egen' Henning Werner, som desværre ikke var på museet den dag.



Lidt nostalgi

Efterhånden begyndte trætheden i benene og sulten(og tørsten!) at melde sig.

Vi fandt at museets cafeteria ikke var det allermest spændende sted vi havde været, så vi blev enige om at tage ind til Nordhavnen i Helsingør hvor Jaks kendte et udmærket spisested. Erling valgte dog at tage hjem.

Vi spiste samtidig med vi nød den smukke udsigt over Kattegat og lidt af Øresund og Kronborg. Vejret var flot, men dog en smule køligt. Tjeneren anbefalede snapsen der hed "Øresund"

VULPES VETERES

Oplevelser & Møder



På grund af sit fravær, havde den højtærede Stormester pålagt Mester at overdrage Krølle en gave i anledning af hans 75 års dag den 22. august. Det gjorde undertegnede efter bedste evne med nogle få, men velvalgte ord og motiverede et trefoldigt hurra for fødselaren.

Mester Eyvind havde drukket lyst øl og kunne derfor køre Leon, Krølle og Jack til stationen. Leon skulle skynde sig, Krølle og Jack gik op på torvet i det fine vejr og nød en øl mens vi ventede på pensionist toget.

Endnu en god dag i Vulpes Veteres.
Eyvind, 005.

Vulpes Veteres arrangement onsdag den 11. oktober 2006

Ceremonimester Finn.

Han havde indkaldt os til at mødes ved Arbejdermuseet i Rømersgade kl. 12:15. Det viste sig at være et fint tidspunkt for vi var ni mand mødt op. Niels var i USA og Krølle var blevet syg. Per stødte til ved frokosten.

Vi lagde ud med at hilse på en god ven, hr. Fernet Branca, som Finn havde taget med. Det var et hjerteligt gensyn med Fernet Branca og ikke mindst mellem de gamle ræve.

Det var nogen tid siden vi havde været så mange, så der blev rigtigt krammet og knust. Herligt at opleve!



Der var kø ved indgangen

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Nå, men vi var kommet for at se fotografen Robert Capas billeder, som var hængt op i nogle nyindrettede lokaler i museets kælderetage.

Det var nogle nydelige lokaler og jeg bemærkede mig at blandt sponsorerne var også Dansk Metal, mit meget gamle forbund, så jeg har været med til at spytte i bøssen!



Det var en god udstilling hvor man fik en på opleveren. Capa dækkede bl.a. den spanske borgerkrig, 2. verdenskrig og krigen i Vietnam.



Robert Capa

Der var mange billeder, som gav stof til eftertanke og man fik igen øjnene op for *hvor* udtryksfulde sort/hvide billeder kan være.



Billeder bliver diskuteret

Efter at have set øjnene mætte var det mavens tur så vi satte os ned i Café og Ølhalle og fik noget god mad(og drikke) og som sædvanlig var der gang i snakketøjet!



Efter et par timer var det tid til opbrud. Nogle trængte dog til en spadseretur og det blev det så til med nogle få stop undervejs blandt andet på Bu-Bi Bar hvor vi løb ind i mand, som kendte en hel masse af vores gamle kollegaer.

Eyvind, 005.

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Vulpes Veteres arrangement onsdag den 8.november 2006

Ceremonimester Krølle.

Der var 8 mand mødt op. Erling, Armand, John D. og Olaf havde meldt afbud.

Ceremonimester Krølle havde indkaldt os til møde på Christiansborg ved Ridebanens nordlige kolonnade hvor vi mødtes kl. 11:30. Vejret var vådt, køligt og blæsende, så Krølle havde medbragt en flaske GI.Dansk Citrus, som vi kunne varme os ved.

Nogle af os havde jo været længe undervejs med både jernbane og bus!



Finn og Jack bag kameraet

Efter således at være kommet til hægterne begav vi os ned til ruinerne af Absalons Bispeborg og København Slot, som ligger under det nuværende Christiansborg Slot og Slotspladsen.

'Under jorden' blev vi modtaget af en sød og venlig ung dame, som afkrævede os kr. 30 i pensionist-entré. Krølle nåede at få betalt inden nogle af os andre havde fremvist hhv. DR kort og pressekort og så kom det frem i samtaleforløbet at vi alle var tidligere DR medarbejdere. Og da vor 'veninde' og ruinerne havde medvirket i DRs kommende julekalender o.s.v. kunne vi jo komme ind uden at betale; OG Krølle fik sine betaling retur. SE, det er service!



Det var en interessant oplevelse at se disse rester af bygninger tilbage fra 11-1200 tallet. Jeg synes de er nydeligt 'restaureret' og 'lys sat' på en måde, der fremhæver stedet, som en seværdig (turist)attraktion. Uden sammenligning i øvrigt kom jeg til at tænke på mine besøg i Forum Romanum og Pompeji.

Det forekom mig der var en utrolig tør luft der nede under jorden, så det passede fint at vi kl. 13 skulle indtage vores frokost i "Kanal Caféen" hvor de til vores store glæde kunne servere Thy Porter. Maden var som sædvanlig i top og vi havde igen et par hyggelige timer sammen. Derefter vi spredtes i flere retninger, nogle for et par enkelt pit stops, på Cafe Nick og senere på Long John ! Eyvind,005.

VULPES VETERES

Oplevelser & Møder



Vulpes Veteres arrangement og Conventus onsdag den 13. december 2006.

Ceremonimester Erik havde sat os stævne kl. 11:30 ved Galleri Helth på Christianshavn. 10 mand mødte op. Per kom senere og Erling måtte desværre melde afbud, da han var blevet indlagt på Amtssygehuset i Gentofte.



Ceremonimester Erik havde travlt

Vi blev venligt modtaget af værten Arne Helth i hans sjove og spændende galleri i Sofiegade 4 hvor vi bl.a. fik en interessant og morsom indføring i et univers med Asger Jorn, stigende ejendomspriser, Henry Heerup, gammelt kaffebrønderi og en stor del af Christianshavns historie m.m.!



Hyggelig snak med Galleriejer Helth



Der blev serveret snacks og drikke

Igen et Vulpes Veteres arrangement hvor jeg synes vi fik en på 'oplevelsen', som den ærede Ceremonimester Erik skal have megen ros for.

Derfra gik vi over til det nærliggende "Rabes Have" Langebrogade nr. 8 hvor Per ventede. Det er et hyggeligt gammelt sted, som har til huse i Købmand Rabes gamle brændevinsbrønderi fra 1678. Her skulle vores årlige Conventus Vulpes holdes.

VULPES VETERES



Oplevelser & Møder

Conventus indledtes med at den højtærede Stormester bad os rejse os op og kort mindes vort afdøde medlem, Ole Bernt Larsen.

Valg af dirigent. Per blev foreslået og valgt med akklamation.

Året, der gik. Referater fra årets arrangementer er udsendt. Per udtrykte sin store anerkendelse og ros til Jaks for hans store og kreative indsats med udarbejdelsen af Vulpes Veteres' Krønike 2006 og overrakte Jaks en flaske Linieaquavit. Stor applaus.

Regnskab. Kassefører Krølle omdelte kontoudtog for V.V. konto hvoraf indtægter og udgifter fremgik. Optagelsesgebyr 200 kr. og årligt kontingent 240 kr. forbliver uændret.

Forslag. Hverken Stormester eller Mester havde modtaget nogen forslag.



Valg af Mester. Der var indkommet 3 forslag, Olaf, Erik og Finn.

Olaf mente ikke at han havde tid og havde også afslået sidste år, Erik lovede at lære edb og mail inden næste år, hvor han så muligvis kunne tage mod valg.

Derefter var der kun Finn tilbage, som "kun" havde været Stormester, Finn modtog valget til Mester for 2007.

Eventuelt. Stormester Niels luftede her tanken om det betimelige i eventuelt 2-3 måneder midt på sommeren at suspendere vore aktiviteter, da flere måske er på ferierejse o.lign. – Det var ikke en tanke, som umiddelbart vandt tilslutning. Det gjorde derimod forslaget om at Armand skulle besøge Erling på sygehuset, med en opmærksomhed fra os.

Derefter indtog vi en velfortjent frokost og i anledning af den tilstundende højtid kom der også Juleøl på bordet. Der fik vi et par hyggelige timer til at gå, hvor efter en del af os forlagde residensen til café Falken i Dronningensgade, alle genstande kr.15!! Der traf vi bl.a. Annelise Lind og Mogens Schwarzberg og der blev rigtigt udvekslet minder! Så det blev lidt halv sent inden vi tilønskede hinanden en God Jul og et Godt Nytår.
Eyvind, 005.

Godt Nytår